

Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος
Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ **ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ:**

ΤΟ «ΕΥΦΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟ»
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ – ΑΘΗΝΑ 2013
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ:

ΤΟ «ΕΥΦΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

**Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος
Καθηγητής ΕΜΠ**

©Συγγραφέας: Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος:
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας : Το “Ευφρές Σχέδιο” του Ανθρώπου,
αριθμός σελίδων 783.

Πρώτη Έκδοση: 2013

©Εκδόσεις: ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κυκλάδων 122-124

15562, Χολαργός, ΑΘΗΝΑ

Τηλ&Fax: 211-010-9432

E-mail: parask@philocosmy.com

(επίσης parask@softlab.ntua.gr)

Webpage: www.philocosmy.com

(πρώην www.bookofhumanity.org)

ISBN: 978-618-80777-2-0

Το παρόν βιβλίο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Seaburn στις Η.Π.Α. Τα στοιχεία του αγγλικού βιβλίου έχουν ως εξής:

Paraskevas N. Paraskevopoulos, *The Book of Humanity: Man’s “Intelligent Design”*, First Edition, Seaburn Publishing Group, N.Y., 2011, ISBN 1592322743.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αφιερώνεται

στον Άνθρωπο, στη Φύση και στον Θεό

Ο συγγραφέας εκχωρεί όλα τα κέρδη από το Βιβλίο της Ανθρωπότητας στον μη κερδοσκοπικό Σύλλογο Φιλοκοσμίας Ελλάδος. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2010. Τα στοιχεία του Συλλόγου δίνονται στη σελίδα 6.

Ο λόγος για τον οποίο ο συγγραφέας εκχωρεί όλα τα κέρδη στο Σύλλογο Φιλοκοσμίας Ελλάδος είναι ότι, για τα θέματα της πορείας της Ανθρωπότητας, δεν θέλει να μπαίνει μεταξύ του συγγραφέα και των συνανθρώπων του το κέρδος, παρά μόνο η φροντίδα και η αγάπη για έναν καλύτερο κόσμο.

Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ αναγνώστη

Όταν θα έχετε διαβάσει το βιβλίο αυτό θα έχετε διαπιστώσει ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια ανοιχτή επιστολή προς όλους τους ανθρώπους της Γης. Μια επιστολή θαυμασμού και αγάπης για κάθε κάτοικο του πλανήτη χωριστά, γυναίκα ή άντρα, πλούσιο ή φτωχό, λευκό ή μαύρο, θρησκευόμενο ή μη, δεξιό ή αριστερό, διάσημο ή παραγκωνισμένο, ευτυχισμένο ή λυπημένο, αναμάρτητο ή αμαρτωλό, ενάρετο ή εγκληματία. Μια επιστολή, δια της οποίας ο συγγραφέας επιδιώκει να μιλήσει με όσο γίνεται περισσότερους συνανθρώπους του, για μια νέα προσέγγιση των σημερινών μεγάλων προβλημάτων της ανθρωπότητας. Προσέγγιση, που θ' αποκαλούμε **το Βιβλίο της Ανθρωπότητας**.

Γι' αυτό θα σας ήμουν εξαιρετικά ευγνώμων αν μπορούσατε να πάρετε μέρος σ' ένα συνεχή **διάλογο**, σε έναν συνεχή **προβληματισμό**, προκειμένου να εμβαθύνουμε περισσότερο στο θέμα, να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε το Βιβλίο της Ανθρωπότητας για ένα ασφαλές και ευτυχές μέλλον όλων μας, μέσα από διαδοχικές προσεγγίσεις. Έτσι, θα μπορούσε να βγει μια τελική έκδοση, που ουσιαστικά **θα είμαστε όλοι συν-συγγραφείς**, και που θα περιέχει την τελική πρόταση που θα εφαρμόσουμε όλοι μαζί, ως ένας άνθρωπος, για έναν καλύτερο κόσμο. Θα ήμουν εξαιρετικά ευτυχής αν δεχόσασταν την πρόσκληση αυτή.

Στον προτεινόμενο διάλογο, θα μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη, για να πουν τη γνώμη τους όσον αφορά το πώς θα πρέπει να διαφεντέψουμε τον πλανήτη ολόκληρο, το πώς θα δρομολογήσουμε την πορεία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πρωτόγνωρη παγκόσμια πανανθρώπινη συνεργασία, όπου όλοι μαζί, με σύνεση, καλοσύνη και θάρρος, θα στρατευτούμε στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Αν γίνει αυτό, τότε θα δούμε ημέρες ευημερίας και ευτυχίας, που ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος, στο διάβα των αιώνων, είχε ονειρευτεί.

Σημειώνουμε ότι ο προτεινόμενος διάλογος μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρις στη σύγχρονη τεχνολογία (ταχυδρομείο, τηλέφωνο, FAX, e-mail, ιστοσελίδα, blog, κ.λ.π.). Αν υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση στον προτεινόμενο διάλογο, τότε θα έχουμε μια χιονοστιβάδα από ιδέες και απόψεις που θα συμβάλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας πρότασης, αφ' ενός μεν με πληρότητα, αφ' ετέρου δε με την κατά το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση και αποδοχή.

Η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για την πορεία της ανθρωπότητας μέσα από έναν παγκόσμιο διάλογο δεν είναι τίποτε άλλο, παρά το Βιβλίο της Ανθρωπότητας στην πράξη. Είναι δε η πράξη αυτή, όχι απλώς μέσα στα πλαίσια του Βιβλίου της Ανθρωπότητας, αλλά η πεμπουσία του Βιβλίου της Ανθρωπότητας. Γιατί είναι Ηλίου φαινότερο ότι το Βιβλίο της Ανθρωπότητας, δεν θα μπορούσε να συγκροτηθεί διαφορετικά, παρά αφού πρώτα ακουστούν και ληφθούν υπόψη οι γνώμες και οι απόψεις όλων. Εξ άλλου, σε πολλά σημεία του βιβλίου, τονίζουμε επανειλημμένα ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί να πάει μπροστά με άλλο τρόπο, παρά μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι της Γης πιαστούμε χέρι-χέρι και σχηματίσουμε μία αδιάρρηκτη αλυσίδα συνεργασίας, αλληλεγγύης και συνοχής. Αν το κάνουμε αυτό, τότε μπορούμε να ελπίζουμε στα σοβαρά ότι θα φτιάξουμε μια καλύτερη ζωή για όλους μας.

Διαισθάνομαι ότι το Βιβλίο της Ανθρωπότητας σε κάποια σημεία του να υστερεί, όπως π.χ. σε θέματα πληρότητας, αυστηρότητας και ολοκληρωμένης διατύπωσης εννοιών και ενοτήτων. Επίσης, είναι αναμενόμενο ότι θα περιέχει κάποια λάθη, ατέλειες, ασυνέπειες, ανώφελες επαναλήψεις, αλλά και διατυπώσεις που μπορεί να είναι αντιφατικές, που μπορούν να παρερμηνευθούν κ.λ.π., για τα οποία ζητώ εκ προοιμίου την κατανόηση και την επιείκειά σας.

Ομολογώ ότι ο δρόμος από την ιδέα έως τον γραπτό λόγο ήταν για μένα πολύ ανηφορικός και δύσβατος και έχω την αίσθηση, στον τομέα αυτό, ότι το ανά χείρας βιβλίο υπολείπεται πολύ μιας καλής παρουσίασης. Ελπίζω ότι κάθε επόμενη έκδοση θα είναι καλύτερη της προηγούμενης.

Μέσα στα πλαίσια του διαλόγου που προτείνουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα ως εξής: αν στην φετινή έκδοση που έχετε στα χέρια σας εντοπίσετε λάθη ή ατέλειες ή παρατηρήσετε άκομμες ή ακατέργαστες διατυπώσεις απόψεων ή αν έχετε αντιρρήσεις για θέματα που αναπτύσσονται ή που παραλείπεται η ανάπτυξή τους στο βιβλίο, ή αν θέλετε να προτείνετε να προστεθούν νέα θέματα, στοιχεία, παραδείγματα, φωτογραφίες, εικόνες, ρητά και οτιδήποτε άλλο, ή ακόμα αν θέλετε να συμβάλετε ως γνώστης ή ειδικός επί κάποιων θεμάτων, αλλά και γενικά, αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε υπόδειξη ή να προτείνετε νέες ιδέες, θα σας ήμουν εξαιρετικά ευγνώμων, αν κάνετε τον κόπο να με ενημερώσετε. Οι παρατηρήσεις αυτές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην επόμενη έκδοση που αναμένεται να εκδοθεί σε λίγα χρόνια από σήμερα. Το ίδιο θα επαναληφθεί και σε επόμενες εκδόσεις έως ότου φθάσουμε στην οριστική (τελική) έκδοση.

Αν θέλετε να πάρετε μέρος σ' αυτόν το διάλογο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην πιο κάτω διεύθυνση, ή τηλέφωνο ή FAX ή e-mail και ιστοσελίδα. Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

Διεύθυνση: Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος
Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού Συλλόγου Φιλοκοσμίας Ελλάδος
Κυκλάδων 122
15562, Χολαργός, ΑΘΗΝΑ
Τηλ & Fax: 211-010-9432
E-mail: parask@philocosmer.org
Web page: www.bookofhumanity.org

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ;

- ΚΕΦ. 1** Οι γνώσεις μας για το σύμπαν
ΚΕΦ. 2 Οι γνώσεις μας για τη ζωή
ΚΕΦ. 3 Η απειλή των μεγάλων καταστροφών της ανθρωπότητας και του πλανήτη μας
ΚΕΦ. 4 Η απειλή της κατάρρευσης των πανανθρώπινων αξιών
ΚΕΦ. 5 Η απειλή της αυξανόμενης απανθρωπιάς

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ;

- ΚΕΦ. 6** Ο νέος ιδανικός άνθρωπος: ο άνθρωπος με ελεύθερη σκέψη
ΚΕΦ. 7 Ο νέος κοινωνικός άνθρωπος: ο άνθρωπος που θα ζει στο τριεπίπεδο γνώση-συνείδηση-ευτυχία
ΚΕΦ. 8 Ο νέος πολιτικός άνθρωπος: ο άνθρωπος που θα βάζει το πλανητικό πάνω από το τοπικό του συμφέρον
ΚΕΦ. 9 Ο νέος θρησκευτικός άνθρωπος: ο άνθρωπος με ελεύθερο θρησκευτικό συναίσθημα
ΚΕΦ. 10 Ο νέος οικονομικός άνθρωπος: ο άνθρωπος που θα δαμάσει την απληστία του
ΚΕΦ. 11 Ο φιλόκοσμος: ο άνθρωπος που θα είναι μόνιμως μαχόμενος για έναν καλύτερο κόσμο
ΚΕΦ. 12 Συνολικός μας στόχος: η Πολιτεία της Φιλοκοσμίας

ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ;

- ΚΕΦ. 13** Επιστημονικός τρόπος διακυβέρνησης του πλανήτη: το Βιβλίο της Ανθρωπότητας ως ένας παγκόσμιος ελεγκτής
ΚΕΦ. 14 Η Κοσμοθεωρία της Φιλοκοσμίας και ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός
ΚΕΦ. 15 Η φιλόκοσμη διακυβέρνηση του πλανήτη μας
ΚΕΦ. 16 Το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	19
Εισαγωγικά	19
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας: το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου	23

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ; 39

ΚΕΦ. 1	ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ	45
	Μια πρώτη απλή ματιά στο σύμπαν	45
	Το Ηλιακό μας σύστημα	47
	Μονάδα μέτρησης αποστάσεων στο σύμπαν: το έτος φωτός	56
	Η γένεση και η εξέλιξη του σύμπαντος	58
	Το μέλλον του σύμπαντος	63
	Ο θάνατος των άστρων	65
	Τα άστρα είναι τεράστια πυρηνικά εργοστάσια	68
	Ύλη και δυνάμεις στο σύμπαν	70
	Η εξέλιξη της γνώσης του ανθρώπου για το σύμπαν	75
	Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;	84
	Η ανθρωπική αρχή	89
ΚΕΦ. 2	ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ	94
	Η γένεση και η εξέλιξη της ζωής	94
	Η εξελικτική θεωρία και το DNA	102
	1. Η θεωρία της εξέλιξης βάσει της φυσικής επιλογής	103
	2. Το DNA	105
	Ο νους και η επιστήμη	113

1. Εισαγωγικά	113
2. Η λειτουργία του εγκεφάλου	115
3. Το σώμα και το πνεύμα	118
4. Η συνείδηση και η βούληση	122
Η ακούσια και η εκούσια εξέλιξη της ζωής	128

ΚΕΦ. 3	Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ	134
	Εισαγωγικά	134
	Ο πολεμικός όλεθρος	136
	1. Ο πυρηνικός πόλεμος	136
	2. Ο χημικός πόλεμος	143
	3. Ο βιολογικός πόλεμος	143
	4. Το χρονικό της καταστροφικής δύναμης του ανθρώπου	148
	5. Οι σημαντικότεροι πόλεμοι της ανθρωπότητας	152
	Η καταστροφή του περιβάλλοντος	155
	1. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας	155
	2. Η υπερθέρμανση του πλανήτη ή το φαινόμενο του θερμοκηπίου	156
	3. Οι τρύπες του όζοντος	156
	4. Η ρύπανση του περιβάλλοντος από πολεμικές αλλά και ειρηνικές χρήσεις της ατομικής ενέργειας	158
	5. Η ρύπανση του εδάφους	158
	6. Η καταστροφή των δασών	159
	7. Το κλίμα της Γης	159
	8. Η αλόγιστη χρήση του νερού	162
	9. Η όξινη βροχή	162
	10. Η ρύπανση στις θάλασσες	163
	11. Η εξαφάνιση πολλών μορφών ζωής	163
	12. Η οικολογική ισορροπία σε κίνδυνο	164
	13. Γενικά σχόλια	167
	Ο υπερπληθυσμός	173
	1. Η εξέλιξη του πληθυσμού της Γης	173
	2. Οι επιπτώσεις του υπερπληθυσμού	179
	3. Μία λύση στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού	182

	Η οικονομική κρίση	185
	Η ενεργειακή κρίση	186
	Τα μολυσμένα τρόφιμα και η παγκόσμια κρίση τροφίμων	191
	Τα ναρκωτικά	191
	Η διεθνής τρομοκρατία	193
	Άλλες απειλές	198
	Νομοτελειακά η ανθρωπότητα θα καταστραφεί αν δεν πάρουμε τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα	199
	Οδηγός μας το «ένας λαός, ένας σκοπός»	204
ΚΕΦ. 4	Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ	212
	Οι πανανθρώπινες αξίες σε κίνδυνο	212
	Ο άνθρωπος ενηλικιώθηκε αλλά παραμένει ανώριμος	222
	1. Εισαγωγικά	222
	2. Επιστήμη και τεχνολογία	224
	3. Φιλοσοφία και άνθρωπος	227
	4. Ενηλικιωθήκαμε στο νου αλλά παραμένουμε ανώριμοι στην ψυχή	239
ΚΕΦ. 5	Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑΣ	248
	Η κρίση της ανθρωπιάς	248
	Η ανθρώπινη φυλή	260
	Ο άνθρωπος μόνος μέσα στο πλήθος	263

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ;

ΚΕΦ. 6	Ο ΝΕΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ	287
	Τι είναι ελεύθερη σκέψη	287

	Η αξία της ελεύθερης σκέψης	292
	Παραδείγματα ανθρώπων με ελεύθερη σκέψη	301
ΚΕΦ. 7	Ο ΝΕΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΕΙ ΣΤΟ ΤΡΙΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – ΕΥΤΥΧΙΑ	313
	Το τρίγωνο της δυστυχίας	313
	Το τριεπίπεδο της ευτυχίας	328
	Άνθρωπος και πολιτισμός	343
ΚΕΦ. 8	Ο ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ	352
	Η ανθρωπότητα υπό τη σκέπη της δημοκρατίας	352
	Η απαρχή της ανθρωπότητας στο προσκήνιο του πλανητικού γίνεσθαι: πλανητικά δημοψηφίσματα	360
	Τα πανεπιστήμια στην πρωτοπορία της Φιλοκοσμίας	366
	Ο νέος πολιτικός άνθρωπος: αυτός που θα δίνει το προβάδισμα στα πλανητικά και μετά στα τοπικά προβλήματα έχοντας ως οδηγό το «ένας λαός, ένας σκοπός»	368
ΚΕΦ. 9	Ο ΝΕΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ	372
	Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας και οι θρησκείες	372
	Το θρησκευτικό συναίσθημα	376
	Το ελεύθερο θρησκευτικό συναίσθημα	378
	Η ανασταλτική επίδραση της θρησκείας στην αναζήτηση της αλήθειας για τον κόσμο μας: η περίπτωση της Αρχαίας Ελλάδας	390
	Από τη Θεολατρεία στη Θεογνωσία	399
	1. Ειδωλολατρία–Θεολατρεία–Θεογνωσία	399
	2. Σύγκριση μεταξύ «βιολογικής» και «θεολογικής» εξέλιξης	402
	3. Θρησκευτικές διαμάχες και πως θα τις εξουδετερώσουμε	405
	4. Το «επιστημονικό – θρησκευτικό» φάσμα της ανθρωπότητας	406
	5. Ο άνθρωπος πρέπει να αναζητά το νοείν	

<i>και όχι το επινοείν του κόσμου μας</i>	410
Πυξίδα μας το «ένας λαός, ένας Θεός»	412
Σύγκριση μεταξύ της δημιουργίας του σύμπαντος και της δημιουργίας της ζωής και οι επιπτώσεις της στην θεολογία	416
Ο Θεός είναι αμέτοχος στα γεγονότα της ζωής	420
Ο νέος θρησκευτικός άνθρωπος: ο άνθρωπος με ελεύθερο θρησκευτικό συναίσθημα	423
Προς μία νέα θρησκεία: τον θεοσολωνισμό	426
1. <i>Εισαγωγή στην θεοσολωνική θρησκεία</i>	426
2. <i>Τα χαρακτηριστικά του Θεοσόλωνα</i>	427
3. <i>Η σχέση του Θεοσόλωνα με το σύμπαν</i>	428
4. <i>Η σχέση του Θεοσόλωνα με τον άνθρωπο</i>	429
5. <i>Σχέσεις της θεοσολωνικής θρησκείας με τις άλλες θρησκείες και τον αθεϊσμό</i>	432
6. <i>Ο Θεοσόλων: ο τελευταίος Θεός</i>	437
7. <i>Άλλα χαρακτηριστικά του θεοσολωνισμού</i>	437
8. <i>Το «Ευφρές Σχέδιο» του Θεοσόλωνα</i>	438
9. <i>Η «Μεγάλη Ενοποιημένη Αντίληψη» του ανθρώπου για τον Θεό</i>	440
10. <i>Τα επίπεδα της θεοσολωνικής θρησκείας</i>	441

ΚΕΦ. 10

Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΑΜΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΤΟΥ	444
Οι τρεις παλαιοί δρόμοι της οικονομίας (τα τρία παλαιά «ισμός»)	444
1. <i>Ο καπιταλισμός</i>	444
2. <i>Ο σοσιαλισμός</i>	452
3. <i>Ο κομμουνισμός</i>	453
Οι παλαιοί και οι νέοι όροι επιβίωσης του ανθρώπου	460
1. <i>Οι παλαιοί όροι επιβίωσης του ανθρώπου</i>	460
2. <i>Ο νέος όρος επιβίωσης του ανθρώπου</i>	461
Ο νέος δρόμος της οικονομίας (ο νέος «ισμός»): ο φιλοκοσμισμός	462
1. <i>Τι είναι φιλοκοσμισμός</i>	463
2. <i>Η οικονομική αρχή του φιλοκοσμισμού</i>	470
3. <i>Ο ορισμός του φιλοκοσμισμού</i>	478
4. <i>Ο φιλοκοσμικός μετασχηματισμός</i>	483

	Η Παγκόσμια Ιστορία της Ανθρωπότητας και ο φιλοκοσμισμός	487
	Ο νέος οικονομικός άνθρωπος: ο φιλοκομιστής	492
ΚΕΦ. 11	Ο ΦΙΛΟΚΟΣΜΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ	494
	Ορισμός της Φιλοκοσμίας και του φιλόκοσμου	494
	Περιγραφή της Φιλοκοσμίας και του φιλόκοσμου	497
	1. Περιγραφή της Φιλοκοσμίας	497
	2. Περιγραφή του φιλόκοσμου	512
	Προτάσεις της Φιλοκοσμίας	514
	Homo Erectus, Homo Sapiens, Homo Philocosmus	518
ΚΕΦ. 12	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑΣ	526
	Ορισμός της πολιτείας της Φιλοκοσμίας	526
	Οι ουτοπικές κοινωνίες	528
	Η Φιλοκοσμία δεν είναι μία ουτοπική κοινωνία, αλλά είναι μία «κατ' ανάγκην κοινωνία», αν θέλουμε να μη χαθούμε	531
	Το ενιαίο όραμα της πολιτείας της Φιλοκοσμίας είναι το τρίπτυχο «ένας λαός, ένας σκοπός, ένας Θεός»	537
	Τα φιλοκοσμικά σύμβολα	540
	Τα πρώτα εκατό χρόνια της Φιλοκοσμίας	544
	Μερική εφαρμογή και τα επίπεδα της Φιλοκοσμίας	550
	1. Μερική εφαρμογή της Φιλοκοσμίας	550
	2. Τα επίπεδα εφαρμογής της Φιλοκοσμίας	550
	Τελευταία σχόλια	553

ΜΕΡΟΣ Γ

	ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ;	557
--	---	-----

ΚΕΦ. 13	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΝΑΣ	
----------------	---	--

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ	566
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου: Εισαγωγικές Έννοιες	566
1. Προκαταρτικά	567
2. Ανατροφοδότηση: ανοιχτά και κλειστά ΣΑΕ	574
3. Προδιαγραφές ενός ΣΑΕ	580
4. Ειδικές στρατηγικές ΣΑΕ	581
Ποιος ελέγχει ποιον σε μια κοινωνία	584
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας έχει τη δομή ενός κλειστού ΣΑΕ	588
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας ως ένας φιλόκοσμος παγκόσμιος ελεγκτής	590
Η σχεδίαση του φιλόκοσμου πλανητικού ελεγκτή	593
1. Τα τρία βήματα σχεδίασης ενός κλειστού ΣΑΕ	593
2. Οι τρεις παράγοντες του ελεγκτή	596
Το διπλό έργο (το διπλό καθήκον) του φιλόκοσμου πλανητικού ελεγκτή	597
1. Οι (υπο-) ελεγκτές πρόληψης και καταστολής	597
2. Η μεγάλη σημασία και αξία των (υπο-) ελεγκτών πρόληψης και καταστολής	602
Οι συντελεστές προληπτικότητας και κατασταλτικότητας	604
Οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την επιτυχία των στόχων του Βιβλίου της Ανθρωπότητας	614
Η ευθύνη της σχεδίασης του ελεγκτή «Φιλοκοσμία»	616
Βέλτιστη και υπο-βέλτιστη στρατηγική ελέγχου	618
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης	621
Το πλανητικό διεπιστημονικό επιτελείο	624

ΚΕΦ. 14

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ	627
Εισαγωγικά	627
Επιστήμη – Φιλοσοφία – Θρησκεία	628
Το όλον	631
Ο ανθρωποχωρόχρονος	636

Ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου	643
1. Το χρονικό του αυτοπροσδιορισμού του ανθρώπου	643
2. Ο δείκτης αυτοπροσδιορισμού (S.Q.)	647
3. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε και να ζήσουμε μια ζωή με πραγματικό νόημα και ουσία θα πρέπει $S.Q.(π) = S.Q.(ι)$	650
4. Γνώθι σ' αυτόν, τη ζωή, το σύμπαν και τον Θεό	653
Από την θανατοκεντρική στην ζωηκεντρική κοσμοθεωρία: προς μία ζωή με βαθύτερο νόημα και ουσία	654
Το σταθερό σημείο αναφοράς και ο ενδεδειγμένος τρόπος ζωής	656
Τα φιλοκοσμικά αγαθά, η φιλοκοσμική απελευθέρωση, το φιλοκοσμικό ιδεώδες, η φιλοκοσμική ευτυχία και η αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου	658
1. Ορισμοί	658
2. Η αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου	661
3. Γενικά σχόλια	663
Η φιλοκοσμική λύτρωση του ανθρώπου είναι η αυτοπραγμάτωσή του	667
Το φιλοκοσμικό πεπρωμένο του ανθρώπου: ο άνθρωπος είναι ο φύλακας άγγελος του κόσμου	668
Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός	673
1. Εισαγωγικά	673
2. Τα χαρακτηριστικά του Φιλοκοσμικού Διαφωτισμού που εγγυώνται την επιτυχία του	674
3. Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ως πρόταση-όραμα	676
4. Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός οδηγεί στην ωραιότερη και ουσιαστικότερη ζωή από καταβολής κόσμου	677
Το σφουγγάρι της Φιλοκοσμίας	678

ΚΕΦ. 15

Η ΦΙΛΟΚΟΣΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

Εισαγωγικά 681

Οι πλανητικοί θεσμοί: γενικές αρχές σύνθεσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Κοσμοκράτους	682
1. <i>Ορισμοί πλανητικών θεσμών</i>	682
2. <i>Οι επιδιώξεις του Κοσμοκράτους</i>	684
3. <i>Κόσμο-οργανώσεις</i>	690
Η ανθρώπινη φυλή είναι ο μοναδικός και αιώνιος πλανητάρχης της Γης	695
Η φιλόκοσμη πλανητική πολιτεία στα αχνάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης	696
Πιλοτικά φιλοκοσμικά προγράμματα	702
Έχουν γίνει μέχρι σήμερα προσπάθειες για τη συγκρότηση πλανητικής κυβέρνησης;	703
Η ανάγκη και η λογική μάς οδηγούν προς τους πλανητικούς θεσμούς και όχι ο ρομαντισμός και η ουτοπία	705
Μηχανισμοί ελέγχου της Κοσμοκυβέρνησης	711
ΚΕΦ. 16	
ΤΟ «ΕΥΦΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ	718
Η λευκή σημαία του Βιβλίου της Ανθρωπότητας	718
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας είναι η πεμπτούσια του ανθρώπινου μόχθου	720
Η «Μεγάλη Ενοποιημένη Αντίληψη» του Ανθρώπου για τον κόσμο μας	722
1. <i>Ο Θεός και ο άνθρωπος</i>	722
2. <i>Η φύση και ο άνθρωπος</i>	725
3. <i>Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας</i>	725
Οι τρεις «δυναμικές» οντότητες του κόσμου μας	729
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας είναι η ενσάρκωση του «Ευφυούς Σχεδίου» του Ανθρώπου	731
Το κτίριο του Βιβλίου της Ανθρωπότητας	735
1. <i>Το υπόγειο, το ισόγειο και οι πέντε όροφοι του κτιρίου του Βιβλίου της Ανθρωπότητας</i>	735
2. <i>Η θέση του Μπάρακ Ομπάμα στο κτίριο του Βιβλίου της Ανθρωπότητας</i>	737
3. <i>Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ</i>	740
4. <i>Το σφυρί και το δρεπάνι</i>	743
Μερικές ενδεικτικές οργανωτικές ιδέες για την εφαρμογή της Φιλοκοσμίας	743

ΕΠΙΛΟΓΟΣ	749
Γενικά συμπεράσματα	749
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας= το «Ευφύες Σχέδιο» του Ανθρώπου	753
Πολλές πρόσφατες εξελίξεις δικαιώνουν τη Φιλοκοσμία	760
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ	769
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ	775
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	781

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ένας σύντομος απολογισμός της πορείας της ανθρωπότητας, από καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να συνοψιστεί στα εξής: η ανθρωπότητα έχει προοδεύσει χάρις στους αναρίθμητους αγώνες και τις θυσίες των λαών της, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εγκαθίδρυση ορισμένων πανανθρώπινων αξιών, όπως της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η ανθρωπότητα έχει επίσης εξελιχτεί χάρις στη συμβολή πολλών προικισμένων συνανθρώπων μας, σε διάφορους τομείς, όπως είναι η επιστήμη, η τεχνολογία, η φιλοσοφία, η τέχνη, ο πολιτισμός και γενικά η πνευματική και ηθική ζωή του ανθρώπου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία υπήρξε εξαιρετικά θεαματική. Η πρόοδος αυτή διάνοιξε τεράστιες δυνατότητες, τόσο για το καλό, όσο, δυστυχώς, και για το κακό. Αν η πρόοδος αυτή χρησιμοποιηθεί για το καλό, τότε με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι, ο άνθρωπος σήμερα διαθέτει την εξαιρετικά ευχάριστη δυνατότητα να μπορεί να παράγει αγαθά ικανά να θρέψουν ολόκληρη την ανθρωπότητα και συγχρόνως, να βάλει ένα τέλος στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την αρρώστια και την αγραμματοσύνη πάνω στη Γη. Ποτέ άλλοτε στην πορεία του, δια μέσου των αιώνων, ο άνθρωπος δεν είχε την ανεκτίμητη αυτή ευκαιρία να φανεί τόσο χρήσιμος στον συνάνθρωπό του και στην οικουμένη ολόκληρη.

Όμως, μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος δεν αξιοποίησε αυτή την ανεκτίμητη ευκαιρία για να φανεί χρήσιμος στο συνάνθρωπό του, αλλά προτίμησε να συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε από καταβολής κόσμου, που είναι να αυξάνει την απληστία του εις βάρος του συνανθρώπου του, γεγονός που οδηγεί σε μία συνεχή ανακύκλωση των πολέμων, της φτώχειας, της αδικίας και της απανθρωπιάς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αν όμως η πρόοδος συνεχίσει να χρησιμοποιείται με τον τρόπο που γίνεται σήμερα, τότε ο Άνθρωπος εύκολα θα οδηγηθεί, από μόνος του, στην υπονόμευση του ίδιου του εαυτού του, της ίδιας του της ύπαρξης, δημιουργώντας μεγάλους κινδύνους, αδιέξοδα και απειλές. Οι σημαντικότερες από τις απειλές αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες, ως εξής:

- Η απειλή των μεγάλων καταστροφών της ανθρωπότητας και του πλανήτη μας (ο πυρηνικός όλεθρος, η καταστροφή του περιβάλλοντος, ο υπερπληθυσμός, η οικονομική και ενεργειακή κρίση, τα μολυσμένα τρόφιμα και η παγκόσμια κρίση τροφίμων, τα ναρκωτικά, η διεθνής τρομοκρατία, κ.λ.π.).

- Η απειλή των μεγάλων ηθικών και κοινωνικών αδιεξόδων, όπως η απειλή της κατάρρευσης των πανανθρώπινων αξιών (των πνευματικών, ηθικών και πολιτισμικών αξιών) και η απειλή της αυξανόμενης απανθρωπιάς (της φτώχειας, της πείνας, της αρρώστιας και της εξαθλίωσης, που μαστίζουν τα 3/4 του πληθυσμού της Γης).

Το δίπτυχο αυτό των απειλών υπονομεύει σοβαρά το μέλλον της ανθρωπότητας γιατί κυοφορεί ανυπολόγιστες καταστροφές, ακόμα και τον πλήρη αφανισμό της. Οι μεγάλες αυτές απειλές μοιάζουν με ένα πολυκέφαλο τέρας, που μέρα με τη μέρα δυναμώνει και θεριεύει, και γίνεται διαρκώς και πιο δύσκολο να εξοντωθεί. Συνεπώς, όσο πιο γρήγορα αποφασίσουμε να το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να καταφέρουμε να το δαμάσουμε. Όσο το αφήνουμε ανενόχλητο να δυναμώνει και να θεριεύει, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες για να μπορέσουμε να το νικήσουμε.

Θέτουμε το εξής ερώτημα: με αφητηρία το σήμερα και με δεδομένα όλα όσα έχουμε κάνει, καλά και άσχημα, από εδώ και εμπρός, **τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βάλουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε έναν δρόμο ασφαλή, δίκαιο και ανθρώπινο;** Στο ερώτημα αυτό υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Υπάρχει όμως και μία απάντηση στην οποία είναι βέβαιον ότι όλοι συμφωνούμε. Η απάντηση αυτή είναι ότι ο δρόμος της ανθρωπότητας πρέπει να ικανοποιεί, τουλάχιστον, τα βασικά για κάθε κάτοικο του πλανήτη. Και όταν λέμε τα βασικά, μην πάει ο νους σας σε τίποτα το υπερβολικό και το ακατόρθωτο (π.χ. βίλες και παλάτια για τον καθένα μας), αλλά στο λογικό και το κατορθωτό, που είναι ένας τρόπος ζωής, που όλοι μας τον αξίζουμε. Δηλ. έναν τρόπο ζωής, όπου καθένας μας θα έχει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του και να ζει μέσα σε μία κοινωνία ασφαλή, ειρηνική, δίκαιη και ανθρώπινη.

Θέτουμε το εξής επόμενο ερώτημα: **η ανθρωπότητα έχει μέχρι σήμερα καταφέρει να πάρει αυτό το δρόμο;** Η απάντηση είναι γνωστή σε όλους μας και είναι ότι δυστυχώς **η ανθρωπότητα δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο της.** Ατράνταχτη απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, από καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα, ήταν και παραμένουν φτωχοί, αγράμματοι, περιθωριοποιημένοι, περιφρονημένοι, ταπεινωμένοι και δυστυχισμένοι.

Ζουν μέσα στην ανασφάλεια, την αδικία και την απανθρωπιά. Και το χειρότερο είναι ότι η ανθρωπότητα, όχι μόνο δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο της, αλλά τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος, με την απληστία και την αφροσύνη του, έχει πάρει έναν δρόμο ο οποίος θα τον οδηγήσει σε ανυπολόγιστες καταστροφές, αν όχι στον πλήρη αφανισμό του.

Τώρα, θέτουμε το εξής εύλογο επόμενο ερώτημα: **η ανθρωπότητα είχε ποτέ εκπονήσει και εφαρμόσει ένα συνολικό σχέδιο, που θα την οδηγούσε κάθε μέρα και πιο κοντά στον πολυπόθητο δρόμο που αναφέραμε πιο πάνω;** Είχε ποτέ εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο, είχε ποτέ ένα **πλανητικό όραμα** που θα την ανέσυρε από το επίπεδο της υποβάθμισης και θα την οδηγούσε σε μια καλύτερη ζωή που θα μπορούσαμε να ζούμε, αν μη τι άλλο, σαν ΑΝΘΡΩΠΟΙ; Η απάντηση είναι ότι ούτε είχε, ούτε έχει. Και μη έχοντας ένα τέτοιο σχέδιο, έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται άναρχα, σπάταλα και εξαιρετικά επικίνδυνα, ανακυκλώνοντας τον πόλεμο, τη φτώχεια και την εξαθλίωση σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα.

Τέλος, θέτουμε το κορυφαίο ερώτημα: **η ανθρωπότητα χρειάζεται σήμερα και για το μέλλον ένα τέτοιο σχέδιο;** Αν ναι, ποιο είναι αυτό το σχέδιο; Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σχέδιο; Ποιος θα αποφασίσει τελικά γι' αυτό το σχέδιο;

Έχω την άποψη ότι η ανθρωπότητα θα έπρεπε προ πολλού να είχε ασχοληθεί με τη συνολική πορεία, με το συνολικό σχεδιασμό της πορείας της ανθρωπότητας και να είχε εφαρμόσει ένα τέτοιο **συνολικό σχέδιο**. Αν το είχε κάνει, τότε ο άνθρωπος θα ήταν σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα ευημερίας και πολιτισμού σε όλες τις γωνιές της Γης. Σε ότι αφορά στο μέλλον, έχω την **ανυποχώρητη άποψη** ότι ένα τέτοιο συνολικό σχέδιο είναι τελείως απαραίτητο αν θέλουμε, αφενός μεν να επιζήσουμε των μεγάλων απειλών της ανθρωπότητας, αφετέρου δε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου γίνεται περισσότερο επιτακτική σε βαθμό που, αν σύντομα δεν το κάνουμε, μπορεί και να χαθούμε.

Η τραγωδία του ανθρώπου είναι ότι γεννιέται, μεγαλώνει και πεθαίνει μέσα σ' έναν **κόσμο** που δεν έφτιαξε ο ίδιος. Σε έναν κόσμο που **δεν είναι γραμμένο πουθενά** ποιος τον έφτιαξε, για ποιον σκοπό τον έφτιαξε, γιατί έφτιαξε τη ζωή και ιδιαίτερα τον άνθρωπο, πως πρέπει να ζει ο άνθρωπος, ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου στη Γη και στο σύμπαν, κ.λ.π. Δια μέσου των αιώνων, ο άνθρωπος προσπάθησε και

προσπαθεί να κατανοήσει και να προσαρμοστεί σ' αυτόν τον κόσμο και στο βαθμό που μπορεί, να βελτιώσει τις συνθήκες της εδώ παραμονής του.

Στην προσπάθειά του να κατανοήσει τον κόσμο, περιπλανήθηκε και καταπονήθηκε από δεισιδαιμονίες, δοξασίες και προκαταλήψεις. Μόλις κατά τους τελευταίους αιώνες, και συνεχίζεται επί των ημερών μας, η επιστήμη έφερε και φέρει στο φως μεγάλες ανακαλύψεις, που μας επιτρέπουν να φύγουμε από την άγνοια και να βγούμε στο φως της γνώσης. Βέβαια, μέχρι σήμερα, η επιστημονική γνώση δεν έδωσε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν και μας απασχολούν, όμως απάντησε σε πολλά και σημαντικά ζητήματα, που αλλάζουν ριζικά τον προσανατολισμό του ανθρώπου.

Η επιστημονική γνώση που έχουμε σήμερα, δίνει για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα μια ξεκάθαρη απάντηση, του πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια καλύτερη ζωή για όλους μας, μέσα σ' αυτόν τον κόσμο, μέσα σ' αυτό το σύμπαν που ζούμε. Η απάντηση αυτή λέει ότι δεν ωφελεί σε τίποτα να περιμένουμε βοήθεια από άλλους, παρά μόνο από τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ευθύνη για μια καλύτερη ζωή ανήκει αποκλειστικά σε μας. Αν ο άνθρωπος στηριχθεί στον εαυτό του και συνεργαστεί με τους συνανθρώπους του, τότε μόνο μπορεί να έχει βάσιμες ελπίδες ότι θα μπορέσει να μετατρέψει το **ανθρώπινο δράμα** μέσα στο οποίο ζει, σε **ανθρώπινο θαύμα**.

Είναι αλήθεια ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν διευκρινίσει πολλά και θα διευκρινίσουν ακόμα περισσότερα, σε ό,τι αφορά το σύμπαν και τη ζωή. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί, ούτε από την επιστήμη αλλά ούτε και από κανέναν άλλο, είναι το νόημα του «έργου» που παίζεται, το νόημα και το μήνυμα του «έργου» που λέγεται σύμπαν και ζωή. Αλλά στο «έργο» αυτό που παίζεται, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση της θέασής του, έχει και ο ίδιος κάποιο μέρος ευθύνης. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι μια προσπάθεια προσδιορισμού αυτής της ευθύνης και προπαντός, μια πρόταση για την ανάληψη πρωτοβουλιών απέναντι στη ζωή, στον άνθρωπο, στον πλανήτη, στο σύμπαν και στον ίδιο τον Θεό.

Τονίζουμε και πάλι ότι τις τελευταίες δεκαετίες, η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία υπήρξε εξαιρετικά θεαματική. Όμως, μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος δεν αξιοποίησε αυτή την ανεκτίμητη ευκαιρία για να φανεί χρήσιμος στο συνάνθρωπό του, αλλά προτίμησε να συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε από καταβολής κόσμου, που είναι να αυξάνει την απληστία του εις βάρος του συνανθρώπου του και της φύσης. Αν όμως η

πρόοδος συνεχίσει να χρησιμοποιείται με τον τρόπο που γίνεται σήμερα, τότε ο Άνθρωπος θα οδηγηθεί, από μόνος του, στην υπονόμευση του ίδιου του εαυτού του, της ίδιας του της ύπαρξης, διότι η Ανθρωπότητα, αγκαλιά με τα πυρηνικά όπλα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τον υπερπληθυσμό, την οικονομική και την ενεργειακή κρίση, κ.λ.π., δεν έχει μέλλον. Είναι μία συμβίωση που δεν θα κρατήσει για πολύ.

Τα πιο πάνω δείχνουν ότι η Ανθρωπότητα και ο Πλανήτης μας εκπέμπουν S.O.S. Για να ανταποκριθούμε στο S.O.S. αυτό, θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι της Γης να συνεργαστούν προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα **κοινό συνολικό σχέδιο**, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι η πρόοδος θα σταματήσει να οδηγεί την ανθρωπότητα σ' έναν τεχνοεπιστημονικό πολιτισμό, χωρίς προσανατολισμό, παράλογο και τρομερά επικίνδυνο, αλλά αντίθετα, να τον οδηγήσει σε έναν κόσμο ασφαλή, ειρηνικό, δίκαιο, ευημερούντα και βαθύτατα ανθρώπινο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πήραμε την πρωτοβουλία και διαμορφώσαμε μία πρόταση για ένα τέτοιο σχέδιο. Μία πρόταση για συζήτηση και προβληματισμό. Μία πρόταση που μονολεκτικά ονομάζουμε **Φιλοκοσμία**, την οποία παρουσιάζουμε στο παρόν βιβλίο με τίτλο, **Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας: Το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου**.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ «ΕΥΦΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ας σταθούμε ν' ακούσουμε και να συλλογισθούμε τα αιώνια ερωτήματα: ποιός και πώς δημιούργησε το σύμπαν; Ποιός και πώς δημιούργησε τον άνθρωπο; Από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε; Γιατί είμαστε εδώ; Ποιός είναι ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου; Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο; Ποιός είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος ζωής; Υπάρχουν άραγε αξίες που πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι άνθρωποι και ποιές θα μπορούσε να είναι αυτές; Ποιός καθορίζει αυτές τις αξίες; Τί θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας; Ποιος καθορίζει τους στόχους μας και με ποιο τρόπο θα πετύχουμε τους στόχους μας;

Χάρην συντομίας, τα ερωτήματα αυτά τα συνοψίζουμε στα εξής τρία:

<p>Ποίοι πραγματικά είμαστε; Ποίοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας; Πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας;</p>

Ποιά είναι τελικά η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα; Μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Τόσες όσοι και οι σταθμοί της ανθρώπινης ιστορίας, όσες και οι κοινωνίες των ανθρώπων, όσοι και οι πολιτισμοί, όσοι και οι άνθρωποι.

Οι απαντήσεις αυτές, άλλοτε βρίσκονται γραμμένες σε κείμενα, άλλοτε βρίσκονται στις παραδόσεις των λαών, άλλοτε βρίσκονται με τις ανασκαφές των αρχαιολόγων. Μερικές από τις απαντήσεις αυτές, και ιδιαίτερα του απώτερου παρελθόντος, ίσως έχουν χαθεί για πάντα ή μερικές βρίσκονται ακόμα θαμμένες μέσα στη Γη για χιλιάδες χρόνια.

Εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο από κάθε άλλο, είναι ο μεγάλος αριθμός βιβλίων που γράφτηκαν για να απαντήσουν στα πιο πάνω τρία πανάρχαια ερωτήματα. Τα βιβλία αυτά μπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως θρησκευτικά, φιλοσοφικά, πολιτικά, επιστημονικά, και άλλα. Στη συνέχεια, για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές, θα παρουσιάσουμε, ενδεικτικά μερικά από τα σημαντικότερα αυτά βιβλία:

Θρησκευτικά βιβλία:

- Η Βίβλος. Είναι το ιερό βιβλίο της Εβραϊκής θρησκείας.
- Τα Ευαγγέλια. Είναι τα ιερά βιβλία της Χριστιανικής θρησκείας.
- Το Κοράνιο. Είναι το ιερό βιβλίο της Μωαμεθανικής θρησκείας.
- Το Μπαγκαβάντ Γκίτα (Bhagavad Gita). Είναι το ιερό βιβλίο του Ινδουισμού.
- Το Τάο Τε Τσίγκ (Ταο Τε Ching). Είναι το ιερό βιβλίο του Ταοϊσμού.
- Το Κανγκιούρ (Kangyur). Είναι το ιερό βιβλίο του Βουδισμού.

Φιλοσοφικά βιβλία:

- Τα βιβλία του Πλάτωνα.
- Τα βιβλία του Αριστοτέλη.
- Τα βιβλία του Καντ.
- Τα βιβλία του Χέγκελ.

Πολιτικά βιβλία:

- Η Πολιτεία του Πλάτωνα.
- Τα Πολιτικά του Αριστοτέλη.
- Το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Ρουσσώ.
- Το Κεφάλαιο του Μαρξ.

Επιστημονικά βιβλία:

- Διάλογοι του Γαλιλαίου.
- Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας του Νεύτωνα.
- Η Καταγωγή των Ειδών του Δαρβίνου.
- Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν.
- Το DNA των Γουάτσον και Κρικ.

Τα πιο πάνω βιβλία δείχνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γραφτεί ούτε ένα βιβλίο που να καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και επιδιώξεων της ανθρώπινης φυλής, αλλά κάθε βιβλίο αναφέρεται σε επιμέρους δραστηριότητες και επιδιώξεις, όπως είναι η θρησκεία, η φιλοσοφία, η πολιτική, η επιστήμη, κ.λ.π. Είναι φανερό ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γραφτεί ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο να καλύπτει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης φυλής με απώτερο στόχο να παρουσιάσει μια **συνολική άποψη** για τον κόσμο μας. Ως προς τον τίτλο του βιβλίου αυτού, παίρνουμε το θάρρος να προτείνουμε τον τίτλο **Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας: Το «Ευφρές Σχέδιο» του Ανθρώπου**.

Σημειώνουμε ότι το **Βιβλίο της Ανθρωπότητας: Το «Ευφρές Σχέδιο» του Ανθρώπου** διαφέρει από όλα ανεξαιρέτως τα προηγούμενα βιβλία που υπήρξαν μέχρι σήμερα, τόσο ως προς το συγγραφέα, όσο και ως προς το περιεχόμενο, ως εξής:

- **Συγγραφέας** θα είναι όλοι οι κάτοικοι της Γης.
- **Περιεχόμενο** θα είναι οι απαντήσεις που δίνει ολόκληρη η ανθρωπότητα πάνω στα τρία αιώνια ερωτήματα που αναφέραμε προηγούμενα, δηλ. πάνω στα εξής τρία ερωτήματα: ποίοι πραγματικά είμαστε; ποίοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας; πως θα πετύχουμε τους στόχους μας;

Κάνουμε σαφές από την αρχή, ότι το **Βιβλίο της Ανθρωπότητας: Το «Ευφρές Σχέδιο» του Ανθρώπου ή απλά το Βιβλίο της Ανθρωπότητας**, δεν έρχεται να **καταργήσει** κανένα από τα υπάρχοντα βιβλία, όπως αυτά που παρουσιάζουμε πιο πάνω, αλλά έρχεται να τα **ενώσει**, να **αναδείξει** την ουσία τους και να τα **εξυψώσει** στη σφαίρα της πνευματικής ολοκλήρωσης στην οποία, έτσι και αλλιώς, είναι ενωμένα.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας, με ενωμένες και αδελφωμένες όλες τις απόψεις όλων των ανθρώπων όλων των εποχών, από εδώ και εμπρός, θα αποτελεί το φάρο που θα φωτίζει και θα καθοδηγεί ολόκληρη την Ανθρωπότητα για να φθάσει, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, στον πολυπόθητο στόχο της, που είναι να οικοδομήσουμε, όλοι μαζί, έναν κόσμο που μας αξίζει.

Η **δομή** του Βιβλίου της Ανθρωπότητας είναι προσαρμοσμένη στα πλαίσια των τριών πανάρχαιων ερωτημάτων του Ανθρώπου που θέσαμε προηγουμένως και γι' αυτό έχει χωριστεί σε τρία Μέρη, όπου το κάθε Μέρος απαντά σε ένα από τα τρία αυτά πανάρχαια ερωτήματα. Ειδικότερα, τα τρία αυτά Μέρη φέρουν τους εξής τίτλους:

- **Μέρος Α: Ποίοι πραγματικά είμαστε;**
- **Μέρος Β: Ποίοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας;**
- **Μέρος Γ: Πως θα πετύχουμε τους στόχους μας;**

Το **Βιβλίο της Ανθρωπότητας** έχει ως βασικό στόχο να οργανώσει και να βάλει σε μία τάξη τη συνολική πορεία της ανθρωπότητας με έναν τρόπο που θα είναι όσο γίνεται πιο φιλικός, πιο κατανοητός και πιο αποδεκτός από ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Και για να το πετύχει αυτό, επέλεξε τον εξής συγκεκριμένο τρόπο: να προσεγγίσει το όλο πρόβλημα της πορείας της ανθρωπότητας, δίνοντας, ολοκληρωμένες και πειστικές απαντήσεις στα πιο πάνω τρία βασικά αιώνια ερωτήματα του ανθρώπου. Σημειώστε ότι τα τρία αυτά ερωτήματα, δεν είναι τοποθετημένα σε τυχαία σειρά, αλλά όπως πρέπει, έτσι ώστε κάθε επόμενο ερώτημα να απαντάται με βάση τις απαντήσεις του προηγούμενου ή των προηγούμενων ερωτημάτων. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ορθή αλληλουχία των απαντήσεων στα τρία ερωτήματα, γεγονός που θα μας οδηγήσει με σιγουριά στην επίτευξη του απώτερου στόχου του Βιβλίου της Ανθρωπότητας που είναι η εξεύρεση και τελικά η εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου που θα μας οδηγήσει σε μία ζωή με νόημα και ουσία και σε έναν κόσμο πλήρους νοήματος.

Το **Βιβλίο της Ανθρωπότητας**, έχει στόχο να δώσει έναν νέο προσανατολισμό, ο οποίος θα αποτελεί τα θεμέλια και ταυτόχρονα την κοινή πυξίδα ολόκληρης της ανθρωπότητας (και όχι πολλές πυξίδες που έχουμε μέχρι σήμερα), που θα μας οδηγήσει στον πολυπόθητο στόχο της αναβάθμισης όλων των λαών της Γης.

Το **Βιβλίο της Ανθρωπότητας** θα περιέχει τα οράματα ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής, γραμμένα απλά και κατανοητά από όλους μας για όλους μας. Θα είναι το κοινό σημείο αναφοράς όλων των λαών της Γης. Θα είναι ο νους και η ψυχή όλων μας. Θα είναι η **έκφραση της πλανητικής μας ευφυΐας**. Θα είναι η **πανανθρώπινη συνείδηση**. Θα είναι η **υπογραφή της ανθρωπότητας**.

Το **Βιβλίο της Ανθρωπότητας** θα μας ενώνει, για να αντιμετωπίσουμε κάθε επιβουλέα. Θα μας ενώνει στην προσπάθειά μας να αναχαιτίσουμε κάθε κακό που απειλεί την ανθρωπότητα και όλοι μαζί να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας θα είναι ο συνήγορος της ανθρώπινης φυλής, της φύσης, της μάνας Γης. Θα είναι το κάλεσμα για ένα παγκόσμιο και πανανθρώπινο διάλογο, όπου όλοι μαζί θα επιλέξουμε και θα εφαρμόσουμε μια κοινή γραμμή υπεράσπισης του ανθρώπου από τον αφανισμό της αξιοπρέπειάς του και του πλανήτη μας από τον αφανισμό της ζωής.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας θα είναι η διακήρυξη του δικαιώματος της ανθρωπότητας στη συνέχεια της ζωής. Η διακήρυξη αυτή είναι η σημαντικότερη στο διάβα της φυλής μας. Είναι ένα παγκόσμιο και πανανθρώπινο αίτημα που πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά και να υλοποιηθεί στην πράξη το γρηγορότερο δυνατόν. Εδώ δεν υπάρχει χώρος για αποτυχία. Γιατί αν αποτύχουμε, **δεν θα υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία**, γιατί τα πάντα θα έχουν τελειώσει, αφού η ζωή θα έχει τελειώσει και ο πλανήτης Γη θα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας έχει ως θεμελιακό στόχο να ενώσει τους ανθρώπους σε αυτό που πραγματικά είναι: σε μία ενιαία και αδιάσπαστη φυλή, την ανθρώπινη φυλή. Και θα το επιτύχει αυτό αν η Ανθρωπότητα υιοθετήσει το κορυφαίο τρίπτυχο του Βιβλίου της Ανθρωπότητας που είναι το **«ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ, ΕΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ»**. Το «ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ» σημαίνει ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι είμαστε αδέρφια, ότι είμαστε μία ενιαία ανθρώπινη φυλή, γιατί άσχετα με το χρώμα κάθε ανθρώπου, κάτω από το δέρμα, όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Το «ΕΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ» σημαίνει ότι όλοι μας συμφωνούμε σε έναν κοινό σκοπό: στο να οικοδομήσουμε ένα πλανητικό πολιτικο-οικονομικό σύστημα που θα εξασφαλίζει μια ζωή ασφαλή, δίκαιη και ανθρώπινη για όλους μας. Το «ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ» σημαίνει ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά υπάρχει μόνο ένας Θεός, γεγονός που, αφ' ενός μεν θα μας οδηγήσει σε καλύτερα επίπεδα κατανόησης και πίστης προς τον Θεό, αφ' ετέρου δε θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω πνευματική και ηθική μας ανύψωση. Αν πετύχουμε αυτόν τον τρισεγγίστης σημασίας τριπλό στόχο, τότε θα έχουμε βάλει τα απαραίτητα θεμέλια που θα μας εξασφαλίσουν μια ζωή καλύτερη για όλους μας.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας θα είναι ο φιλόκοσμος πλανητικός ελεγκτής (ή ρυθμιστής) που θα παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι την πορεία της ανθρωπότητας. Και προκειμένου να εξασφαλίσει την επιθυμητή πορεία της ανθρωπότητας, θα εφαρμόζει, τόσο **προληπτικά**, όσο και **κατασταλτικά** μέτρα. Σε περιπτώσεις που θα διαπιστώνει ότι η πραγματική πορεία της ανθρωπότητας παρεκκλίνει της επιθυμητής

πορείας, τότε θα επεμβαίνει, έτσι ώστε η πορεία μας να βρίσκεται πάντα μέσα στα επιθυμητά προκαθορισμένα όρια.

Τα προληπτικά μέτρα θα είναι οι γνωστές σε όλους μας πανανθρώπινες αξίες, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η ισότητα, η παιδεία, το ήθος, η εντιμότητα, η αρετή, κ.λ.π. Συμπληρωματικά προς τις πανανθρώπινες αξίες, στα προληπτικά μέτρα, θα ενσωματωθούν δύο νέες προσεγγίσεις οι οποίες θα συμβάλλουν καταλυτικά στην αναβάθμιση του ανθρώπου. Οι δυο νέες προσεγγίσεις είναι η Φιλοκοσμική Κοσμοθεωρία και ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις, θα αποτελέσουν το εφαλτήριο της ανθρωπότητας που θα την βοηθήσουν και θα την καθοδηγήσουν να κάνει το απαιτούμενο ηθικό και πνευματικό άλμα, έτσι ώστε να καταφέρει να ξεκόψει από τις αλυσίδες και τα βαρίδια του παρελθόντος και να αναπηδήσει ψηλά, από όπου θα μπορεί να κάνει πράξη αυτό που ονομάζουμε φιλοκοσμικό τρόπο αντίληψης του κόσμου μας. Ο νέος αυτός τρόπος αντίληψης του κόσμου μας, βασίζεται στην επιστημονική **γνώση** και στη **λογική**, που μας αποκαλύπτουν τα μυστήρια του σύμπαντος και της ζωής. Οι αποκαλύψεις αυτές, μας δείχνουν το ποιο πραγματικά είμαστε, και μας βοηθούν να οριοθετήσουμε τους στόχους μας και μας καταδεικνύουν το δρόμο που θα μας οδηγήσει στην επίτευξή τους.

Τα κατασταλτικά μέτρα θα είναι πλανητικοί κώδικες και νόμοι που θα πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι λαοί της Γης. Πιο συγκεκριμένα, θα συσταθεί μία ουδέτερη παγκόσμια δημοκρατική αρχή, το Κοσμοκράτος, το οποίο θα αποτελείται από τρία σώματα, την Κοσμοκυβέρνηση, την Κοσμοβουλή και την Κοσμοδικαιοσύνη και θα λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος ρυθμιστής, έτσι ώστε η πορεία της ανθρωπότητας να παραμένει μέσα σε επιθυμητά όρια. Τα στελέχη των τριών αυτών σωμάτων θα εκλέγονται με κοσμοεκλογές από όλους τους λαούς της Γης.

Πρωταρχικός και επείγον στόχος του Βιβλίου της Ανθρωπότητας είναι η προστασία του πλανήτη μας από τις μεγάλες απειλές. Η επιβίωση της ανθρώπινης φυλής μπορεί να επιτευχθεί, αν θέσουμε την πανοπλία των γνώσεων που διαθέτουμε, στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ξεκινώντας από αυτό και εφαρμόζοντας δημοκρατικές διαδικασίες, σε παγκόσμια κλίμακα, μπορεί να δρομολογηθεί ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης του πλανήτη μας. Με βάση τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της Γης, μέσα από πλανητικά δημοψηφίσματα, τα **κοσμοψηφίσματα**, να καθιερώσουμε **ουδέτερους** και **αμερόληπτους πλανητικούς θεσμούς**. Ένας τέτοιος θεσμός θα μπορούσε να είναι, όπως ήδη αναφέραμε, το Κοσμοκράτος, το

οποίο θα έχει μόνο πλανητικές αρμοδιότητες, δηλ. αρμοδιότητες που θ' αφορούν μόνο σε θέματα που έχουν σχέση με την προστασία του πλανήτη από τις μεγάλες απειλές και με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης πορείας της ανοδικής εξέλιξης της ανθρώπινης φυλής. Μ' αυτόν τον τρόπο, η ανθρωπότητα θα συνεχίσει το όμορφο ταξίδι της πάνω στη Γη, φορώντας ζώνη ασφαλείας, και μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες τραυματισμού ή συρρίκνωσης της ζωής από τις μεγάλες απειλές.

Παράλληλα με την εξασφάλιση της ασφαλούς πλανητικής πορείας για τον άνθρωπο και τη ζωή, το Βιβλίο της Ανθρωπότητας θα προτείνει την ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση των δύο άλλων εξαιρετικά μεγάλων απειλών κατά της ανθρωπότητας: της κατάρρευσης των πανανθρώπινων αξιών και της αυξανόμενης απανθρωπιάς.

Ο βαθύτερος στόχος του Βιβλίου της Ανθρωπότητας είναι να ανασύρει τον άνθρωπο από το επίπεδο της ασημαντότητας, που τόσο έντεχνα τον κρατάνε οι εκάστοτε δυνατοί από καταβολής κόσμου και να τον ανεβάσει ψηλά, εκεί που δικαιωματικά πρέπει να βρίσκεται: στο βάθρο της κορυφαίας μορφής ζωής του κόσμου του. Και του ανήκει δικαιωματικά το βάθρο αυτό, γιατί από εδώ και εμπρός, η ζωή και το σύμπαν δεν θα βρίσκονται εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο των φυσικών και βιολογικών νόμων, αλλά **και** υπό τον έλεγχο του ανθρώπου. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να φανεί άξιος της θέσης του αυτής και να γίνει ο φιλόκοσμος ηγέτης και ελεγκτής της ζωής και του σύμπαντος (με την ευγενή έννοια των όρων ηγέτης και ελεγκτής), δηλ. να γίνει **φύλακας άγγελος του κόσμου του**.

Όπως γίνεται φανερό, το Βιβλίο της Ανθρωπότητας είναι μια **αισιόδοξη** στάση ζωής. Είναι μια στάση ζωής που κοιτάζει **μπροστά** στο εγγύς και στο απώτερο μέλλον και προτείνει την αφύπνιση και την εγρήγορση, ώστε να πάρουμε τα απαραίτητα **προληπτικά** μέτρα, προκειμένου ν' αποφύγουμε την επιδείνωση των κακών που απειλούν την ανθρωπότητα και που σταδιακά αυξάνονται με το χρόνο. Συνολικά, αποσκοπεί στο να διαμορφώσει την κατάλληλη εκείνη περιρρέουσα πνευματική ατμόσφαιρα που χρειάζεται το ανθρώπινο γένος, ώστε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, να απαλλαγεί από τις προκαταλήψεις, τ' ανθρώπινα πάθη, την αισχροκέρδεια, την εγκληματικότητα, τη διαπλοκή και τη διαφθορά και στηριζόμενη στη γνώση, στις αξίες και στη συλλογική συνείδηση, να οικοδομήσει έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας.

Για να πετύχουμε τους στόχους του Βιβλίου της Ανθρωπότητας, θα πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια, να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, να πούμε τα πράγματα με τ' όνομά τους, χωρίς συμπάθειες ή αντιπάθειες προς κανέναν, παρά μόνο με θάρρος, με παρρησία, με ανιδιοτέλεια και με αγάπη προς όλους και με μοναδικό στόχο να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο από όλους μας για όλους μας. Λέγοντας όλη την αλήθεια το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουμε δυσάρεστοι σε πολλούς. Ζητάμε εκ προοιμίου ειλικρινά συγγνώμη. **Δεν είναι στις προθέσεις μας να γίνουμε δυσάρεστοι και σκληροί προς κανέναν.** Όμως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για το Βιβλίο της Ανθρωπότητας, παρά μόνο αν αποδεχτούμε ολόκληρη την αλήθεια. Αν δεν πούμε όλη την αλήθεια, αν δεν πιστέψουμε ότι ο φιλόκοσμος άνθρωπος έχει ως μοναδικό του στόχο την ανιδιοτελή αναζήτηση της αλήθειας, τότε υπονομεύουμε εμείς οι ίδιοι το κριτήριο που θα λειτουργούσε ως καταλύτης για έναν καλύτερο κόσμο, δηλ. υπονομεύουμε αυτό ακριβώς που επιθυμούμε να πετύχουμε.

Αν τα καταφέρουμε και δρομολογήσουμε τον πλανήτη μας μέσα στα πλαίσια του Βιβλίου της Ανθρωπότητας, θα έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη που θα έχει καταφέρει ποτέ ο άνθρωπος. Θα έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι είμαστε σ' έναν δρόμο που σταδιακά **συγκλίνει** σ' έναν πλανήτη ασφαλή και μια ζωή ανθρώπινη. Θα έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι η πορεία της ανθρωπότητας σταδιακά **συγκλίνει** στο πολυπόθητο στόχο όλων των ανθρώπων όλων των εποχών που είναι ολόκληρος ο πλανήτης να καταστεί μία κοινωνία ανθρώπων **με ίσες ευκαιρίες για κάθε κάτοικο της Γης.** Θα είναι μια νέα εποχή χαράς και δημιουργίας. Στον πλανήτη Γη δε θα κατοικεί πια ο HOMO SAPIENS (ο έξυπνος άνθρωπος), αλλά μια νέα, ακόμα μεγαλύτερη αποθέωση της δημιουργίας της ζωής. Θα είναι ο ΦΙΛΟΚΟΣΜΟΣ. Θα είναι ο άνθρωπος, με κύριο γνώρισμα την έγνοια, την προστασία, το σεβασμό και την αγάπη για ολόκληρο τον κόσμο, έμψυχο και άψυχο, για τον πλανήτη μας, για το σύμπαν ολόκληρο και για τον Θεό. Θα είναι ο **μονίμως στρατευμένος άνθρωπος** για το καλό του συνανθρώπου του, και για την αξιοπρέπεια και την ευτυχία όλων μας. Θα είναι ο **μονίμως μαχόμενος άνθρωπος** για τον άνθρωπο και το δοξασμό της ζωής.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας θα συνταχθεί από κοινού από όλους τους λαούς της Γης. Το ανά χείρας Βιβλίο της Ανθρωπότητας εκφράζει την κατ' αρχήν άποψη του συγγραφέα για το πώς αυτός φαντάζεται τη συγκρότηση του εν λόγω βιβλίου και καλεί κάθε κάτοικο της Γης να εκφράσει την άποψή του έτσι ώστε, όλοι μαζί, να συνδιαμορφώσουμε το Βιβλίο της Ανθρωπότητας, να το υιοθετήσουμε και να το εφαρμόζουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας.

Μέσα από τη συνεργασία όλων των λαών της Γης, θα συντάξουμε ένα βιβλίο, όπου ο συγγραφέας του δεν θα είναι κάποιος ή κάποιοι συγκεκριμένοι συνάνθρωποί μας, αλλά θα είναι, όπως ήδη αναφέραμε ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, θα είναι ολόκληρη Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΛΗ. Εκδοτικός οίκος του βιβλίου αυτού, θα είναι Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Ένα τέτοιο βιβλίο, θα είναι πρωτόγνωρο στο διάβα της ανθρωπότητας. Θα είναι το βιβλίο που θα μας φέρει όλους κοντά, να νοιαστούμε και να οικοδομήσουμε έναν παγκόσμιο ιστό, δυνατό και εύρωστο, που θα κρατά την ανθρώπινη φυλή για πάντα ενωμένη και αγαπημένη. Θα είναι το πνευματικό Έβερεστ της ανθρωπότητας. Θα είναι το πρώτο κατά σειρά βιβλίο, στην πλανητική βιβλιοθήκη. Θα είναι το βιβλίο της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. Θα είναι το ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Θα είναι το ΣΤΑΘΕΡΟ σημείο αναφοράς. Θα είναι ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ για όλους τους λαούς της Γης. Θα είναι «ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ».

Έτσι, για πρώτη φορά, στο τιμόνι της ανθρωπότητας, θα είναι η ίδια η ανθρωπότητα. Θα είναι η συνισταμένη των επιστημονικών γνώσεων, των απόψεων και των επιθυμιών όλων μας. Θα είναι ένας οδηγός που θα μας φωτίζει και που θα μας δίνει απαντήσεις στα προβλήματά μας, οι οποίες θα γίνονται με το χρόνο πιο κρυστάλλινες, καθώς η επιστημονική γνώση θα συμπληρώνεται και θα διευρύνεται. Και αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση, γιατί ο πιο καλός τιμονιέρης της ανθρώπινης φυλής, είναι η ίδια η ανθρώπινη φυλή. Γιατί καλύτερος τιμονιέρης από την ανθρώπινη φυλή δεν υπάρχει. Γι' αυτό, το Βιβλίο της Ανθρωπότητας, θα μπορούσε να έχει τον τίτλο: «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ».

Έτσι, για πρώτη φορά στο διάβα της ιστορίας, η ανθρωπότητα θα έχει, επιτέλους, βρει το δρόμο της. Έναν δρόμο που αναζητά με λαχτάρα από καταβολής κόσμου. Έναν δρόμο, που θα βασίζεται στη συνεργασία και τη σύμπνοια όλων των λαών και θα οδηγεί σ' έναν κόσμο ειρηνικό και ανθρώπινο. Έναν δρόμο που θα δείχνει προς την πνευματική και ηθική ανύψωση του ανθρώπου, όπως η πυξίδα δείχνει πάντα προς τον βορρά.

Έτσι για πρώτη φορά, η Ανθρωπότητα από καταβολής κόσμου, **θα έχει το δικό της βιβλίο, που η ίδια έγραψε για τον ίδιο της τον εαυτό.** Θα είναι το Βιβλίο του Ανθρώπινου Γένους. Θα είναι το Βιβλίο της Ανθρώπινης Φυλής. Γι' αυτό, το βιβλίο αυτό θα μπορούσε δίκαια να χαρακτηριστεί, ως το Κοινωνικό Ευαγγέλιο της Ανθρωπότητας. Θα

μπορούσε να χαρακτηριστεί, ως **ο οδηγός της ζωής μας**. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ως **η ταυτότητα του ανθρώπινου γένους**.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας δεν έχει στόχο να κερδίσει την **εκτίμηση** και τον **θαυμασμό** σας, αλλά την **ανησυχία** σας και τον **προβληματισμό** σας. Δεν έχει την απαίτηση όλα αυτά που λέει να τα **δεχθείτε**, αλλά για όλα αυτά να **στοχαστείτε**. Αν το καταφέρει αυτό, τότε θα έχει πετύχει τον βασικό του στόχο, γιατί το πρώτο και αποφασιστικό βήμα του Βιβλίου της Ανθρωπότητας, είναι να μας παρακινήσει να προβληματιστούμε για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Αν το καταφέρει αυτό, τότε θα έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένα απλό ανάγνωσμα, αλλά ως **μία πηγή έμπνευσης** για την τωρινή και τις μελλοντικές γενιές για να συμβάλουν, τόσο στην τελειοποίησή του, όσο και στην εφαρμογή του, προκειμένου, επιτέλους, να δει καλύτερες μέρες η ανθρώπινη φυλή.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας είναι ένα S.O.S. για τον κόσμο μας. Είναι ένα S.O.S. για να αφυπνιστούμε και να αντισταθούμε στην χολέρα της διαπλοκής, της διαφθοράς, της βρωμιάς και της σήψης, του φασισμού και του ιμπεριαλισμού, που ροκανίζουν τη δημοκρατία, την παιδεία και τον πολιτισμό μας και που πάνε να μάς πνίξουν. Γι' αυτό, σημειώνουμε και πάλι, ότι το Βιβλίο της Ανθρωπότητας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα απλό ανάγνωσμα. Γιατί το Βιβλίο της Ανθρωπότητας είναι μια πρόταση για **δράση**, για **άμεση και αποφασιστική δράση**. Είναι ένα μήνυμα που ευελπιστούμε ότι θα παίξει τον ρόλο του συναγερμού και του πυροκροτητή και που συνοψίζεται στα εξής: λαοί όλης της Γης **ξεσηκωθείτε**, για να σώσουμε τον πλανήτη μας και για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο, είναι καταστροφικό για όλους μας, τα ιδιωτικά συμφέροντα κάποιων ολίγων «λύκων», να καθορίζουν την πορεία της ανθρωπότητας και του πολιτισμού μας. Δεν θ' αφήσουμε, δεν πρέπει ν' αφήσουμε ολίγους επιτήδειους να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, κυριολεκτικά, για μια χούφτα δολάρια (ή μια χούφτα ευρώ ή όποιο άλλο νόμισμα θέλετε). Πρέπει να αγωνιστούμε. Πρέπει να αντισταθούμε. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει! Αν δεν αγωνιστούμε, αν δεν αντισταθούμε και εν τέλει, αν δεν σοβαρευτούμε, μπορεί και να χαθούμε.

Γι' αυτό υποστηρίζουμε ότι:

«Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας πρέπει να γίνει γνωστό και αγαπητό σε όλο τον κόσμο, όσο είναι η Σελήνη και ο Ήλιος».

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας είναι ένα μήνυμα **Ελπίδας**. Είναι **ένα μήνυμα ελπίδας για μια ζωή που επιθυμούμε, με μία προσπάθεια που μπορούμε**. Είναι ένα μήνυμα για να συστρατευθούμε ενάντια εκείνων, που τόσο έντεχνα μάς αδρανοποιούν και στη συνέχεια μάς ποδοπατούν και μάς εκμεταλλεύονται, αρκεί αυτοί να αποκτήσουν μεγαλύτερα πλούτη, δύναμη, δόξα και προβολή και οι υπόλοιποι ας ζουν μέσα στην στέρηση, την αρρώστια, την απελπισία, τον εξευτελισμό και το σκοτάδι. Ενάντια εκείνων που τόσο επιδέξια μας έχουν καταφέρει να νιώθουμε ότι ο υπέρτατος ανθρώπινος νόμος, που είναι το **ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ**, δηλ. την ειρήνη και την ευημερία των λαών, να το θεωρούμε **ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ** και **ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ**. Και θα ξεσηκωθούμε για να κάνουμε ριζικές-επαναστατικές αλλαγές, για να αλλάξουμε τα πράγματα και να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας δεν θα είναι στατικό, αλλά δυναμικό, με την έννοια ότι, θα προσαρμόζεται στις εκάστοτε νέες απαιτήσεις της ζωής. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το βιβλίο της ανθρωπότητας, θα πρέπει να εκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, βελτιωμένο και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε νέες συνθήκες, προσαρμοσμένο στις νέες επιστημονικές γνώσεις και τις νέες απαιτήσεις της ζωής. Πότε ακριβώς θα γίνεται η κάθε νέα έκδοση του βιβλίου, είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται με το γνωστό κανόνα «βλέποντας και κάνοντας». Πάντως, ένα «λογικό» χρονικό διάστημα, μεταξύ διαδοχικών εκδόσεων, νομίζουμε ότι θα πρέπει να καλύπτει διάστημα, το λιγότερο, μιας γενιάς, δηλ. να εκδίδεται κάθε περίπου 30 χρόνια, ή κάθε αιώνα, και το περισσότερο κάθε 200 χρόνια.

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας, προτείνουμε όπως μεταφραστεί σ' όλες τις γλώσσες και διανεμηθεί δωρεάν σ' όλες τις οικογένειες, σε κάθε γωνιά της Γης. Επίσης προτείνουμε, όπως καθιερωθεί ως το ίδιο κοινό μάθημα, σε όλα τα Λύκεια της Γης, όπου το βιβλίο του μαθήματος να είναι το ίδιο για όλους τους μαθητές Λυκείου όλης της Γης, και συγκεκριμένα να είναι το Βιβλίο της Ανθρωπότητας. Επιπροσθέτως, προτείνουμε το Βιβλίο της Ανθρωπότητας, γραμμένο και προσαρμοσμένο για μικρότερες ηλικίες, να διδάσκεται σε όλα τα Δημοτικά και Γυμνάσια της Γης.

Σημειώνουμε και πάλι ότι τις απόψεις και τις προτάσεις του Βιβλίου της Ανθρωπότητας τις αποκαλούμε μονολεκτικά **Φιλοκοσμία**. Η λέξη Φιλοκοσμία (στα αρχαία ελληνικά, φίλω = αγαπώ) είναι η γνώση, ο σεβασμός, η φροντίδα, η προστασία και η αγάπη για όλο τον κόσμο,

όπου ο όρος κόσμος περιλαμβάνει τα πάντα: τον εαυτό μας, το συνάνθρωπό μας, τη φύση, ολόκληρο το σύμπαν και τον Θεό. Επομένως ο τίτλος Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας: Το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου, έχει τον ταυτόσημο και συνώνυμο τίτλο Φιλοκοσμία. Αλλά και ο τίτλος Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας: Το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου μπορεί να χωριστεί σε δυο μέρη: «Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας» και Το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου», όπου αυτά τα δυο μέρη είναι επίσης ταυτόσημα και συνώνυμα. Ειδικότερα, το Βιβλίο της Ανθρωπότητας είναι η διατύπωση σε γραπτό λόγο του «Ευφυούς Σχεδίου» του Ανθρώπου. Συνοψίζοντας έχουμε:

Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας :Το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου =
Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας = Το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου =
Φιλοκοσμία

Οι πιο πάνω τίτλοι θα χρησιμοποιούνται στο κείμενο εναλλάξ και κατά το δοκούν, γεγονός που θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα την παρουσίαση της ύλης του βιβλίου.

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι στο διάβα των αιώνων έχουν προταθεί πολλοί τρόποι για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας. Έναν κόσμο αντάξιο του Ανθρώπου. Για παράδειγμα, ο Βούδας μας πρότεινε τη Νιρβάνα, ο Πλάτωνας το καλό και αγαθό, ο Στωικοί φιλόσοφοι τον ενάρετο άνθρωπο, ο Χριστός το αγαπάτε αλλήλους, ο Μαρξ τον κομμουνισμό, ο Ντοστογιέφσκι την ομορφιά. Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας λέει **ναι(!)** σε όλες αυτές τις προτάσεις. Επιπλέον, εισάγει άλλες νέες προτάσεις, όπως αυτές της Κοσμοθεωρίας της Φιλοκοσμίας και του Φιλοκοσμικού Διαφωτισμού. Με βάση τις παλιές και τις νέες προτάσεις, όλοι οι κάτοικοι της Γης θα διαμορφώσουν, από κοινού, για πρώτη φορά στην πορεία της ανθρωπότητας, μία **συνολική άποψη** για τον κόσμο μας η οποία θα καταλήγει σε μία **ενιαία πρόταση**, η οποία θα συνιστά τον πολυπόθητο ενδεδειγμένο δρόμο που θα μας οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο και σε μία ζωή αντάξια του Ανθρώπου. Τον ενιαίο αυτό δρόμο τον αποκαλούμε, επιγραμματικά, ως τη **«Μεγάλη Ενοποιημένη Αντίληψη»** του Ανθρώπου για τον κόσμο μας.

Η κορυφαία σκέψη στο Βιβλίο της Ανθρωπότητας είναι η ιδέα του **«Ευφυούς Σχεδίου»** του Ανθρώπου. Η σκέψη αυτή ξεκινά από την διαπίστωση ότι στον κόσμο μας, υπάρχουν τρεις **«δυναμικές»** οντότητες: **ο Θεός, η Φύση και ο Άνθρωπος**. Ο Θεός «οικονομεί» το σύμπαν βάσει ενός «Ευφυούς Σχεδίου» (αυτό πιστεύουμε). Η Φύση «οικονομεί» την

ζωή βάσει ενός ευφυούς σχεδίου (αυτό διαπιστώνουμε). Ο Άνθρωπος «οικονομεί» την πορεία του βάσει ενός δικού του «Ευφυούς Σχεδίου» (αυτό δεν έχουμε αρχίσει να το συγκροτούμε).

Κλείνοντας, μπορούμε να πούμε ότι το Βιβλίο της Ανθρωπότητας συνθέτει ένα **πλαίσιο**, ένα ευρύτατο πλαίσιο, μέσα στο οποίο χωρούν **όλες** οι ανθρώπινες δραστηριότητες και επιδιώξεις, όλοι οι προβληματισμοί και αναζητήσεις του ανθρώπου, όλες οι επιθυμίες και τα όνειρα όλων των ανθρώπων όλων των εποχών. Όλα αυτά, συγκεντρωμένα μαζί μέσα στο πλαίσιο του Βιβλίου της Ανθρωπότητας, εκφράζουν ένα δυνατό μήνυμα **ελπίδας**. Όλα αυτά, συγκεντρωμένα μαζί μέσα στο πλαίσιο του Βιβλίου της Ανθρωπότητας, μοιάζουν σαν έναν τεράστιο κήπο, τον οποίο, εμείς οι άνθρωποι, καλλιεργούμε από καταβολής κόσμου. Μέχρι σήμερα, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε αυτόν τον κήπο έναν παράδεισο, όπου θα ζούμε όλοι ανεξαιρέτως, μια ζωή με νόημα και ουσία, φαίνεται ότι ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Άραγε, γιατί; Τι έφταιξε και τι συνεχίζει να φταίει που μας εμποδίζει να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας; Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας αποτελεί και θα συνεχίζει να αποτελεί, ίσως για πάντα, μία από κοινού προσπάθεια όλων των κατοίκων της Γης στην αναζήτηση των αιτιών της αποτυχίας μας και στη συνέχεια, στην εξεύρεση της πιο ενδεδειγμένης λύσης για την έξοδο από την κατάσταση που βρισκόμαστε και τέλος στην εφαρμογή αυτής της λύσης, Στην προσπάθειά μας αυτή, ευχόμαστε, όλοι προς όλους μας, κάθε επιτυχία.

Τέλος, σημειώνουμε ότι το βιβλίο διαιρείται σε 16 κεφάλαια, όπου κάθε κεφάλαιο είναι αυτοδύναμο, γεγονός που επιτρέπει στον αναγνώστη να διαβάσει τα κεφάλαια με όποια σειρά προτιμάει. Επιπλέον, τα δεκαέξι κεφάλαια μαζί συνθέτουν μία «σπονδυλωτή» μορφή παρουσίασης του βιβλίου. Η σπονδυλωτή αυτή μορφή επελέγη με στόχο να διευκολύνει τον αναγνώστη προκειμένου, αφ' ενός μεν η ανάγνωση να είναι πιο ξεκούραστη, αφ' ετέρου δε η κατανόηση της ύλης να είναι πιο εύκολη.



Αν ήμουν ζωγράφος, θα έκανα τον πιο σπουδαίο πίνακα της ζωής μου για να σας δείξω πώς νιώθω και να σας πω με τον πίνακά μου τη γνώμη μου για το ποιο δρόμο πρέπει να πάρουμε μες' την ομίχλη και την ηθική παρακμή που ζούμε. Αν ήμουν ποιητής, θα έγραφα το πιο καλό μου ποίημα. Αν ήμουν πεζογράφος, το πιο καλό μου διήγημα. Δεν είμαι

τίποτα απ' όλα αυτά. Είμαι ένας απλός άνθρωπος και τούτο το βιβλίο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω για το συνάνθρωπό μου, για τη μάνα Γη, για τον κόσμο ολόκληρο, για τον ίδιο τον Θεό.

Με τούτο το βιβλίο δε θέλω τίποτε άλλο παρά να μου δοθεί η δυνατότητα να βγω από την καλλιεργούμενη και επιτεινόμενη μοναξιά των ημερών και να μιλήσω με όλους σας, μ' όλους τους ανθρώπους της Γης, για το πώς θα διαχειριστούμε το δώρο της ζωής που έχουμε στα χέρια μας. Να σας πω πώς νιώθω για τον Θεό, για το σύμπαν, για τη ζωή, για το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά και να ακούω κι εσάς να μιλάτε και να ενδιαφέρεστε για τα ίδια.

Το βιβλίο αυτό είναι το προϊόν μιας πολυετούς αναζήτησης και μελέτης πάνω σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η σπίθα που πρωτοάναψε το ενδιαφέρον μου ξεκινάει από παλιά, στα παιδικά μου χρόνια, και την προκάλεσε η διδασκαλία του Χριστού για την αγάπη. Καθώς μεγάλωνα και έφτανα στο σήμερα, τη σπίθα εκείνη τη δυνάμωσαν και σιγά-σιγά την έκαναν φωτιά πολλά βιώματα και ερεθίσματα. Περισσότερο ίσως από κάθε άλλο ερέθισμα με επηρέασαν λίγες αράδες από το έργο «ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του μεγάλου Έλληνα στοχαστή και λογοτέχνη του εικοστού αιώνα Νίκου Καζαντζάκη (1883-1957). Οι λίγες αυτές αράδες αναφέρονται σ' ένα διάλογο μεταξύ του παπα-Φώτη (ενός γέρου σοφού παπά) και του Μανολιού (ενός αγράμματος νεαρού καλοκάγαθου βοσκού) που έχει ως εξής:

«Κι ο κάθε άνθρωπος, είτε ο Μανολιός συνεπαρμένος, μπορεί να σώσει ολάκερο τον κόσμο. Πολλές φορές το συλλογίζουμαι, γέροντά μου, και τρέμω. Τόσο λοιπόν μεγάλη ευθύνη έχουμε; Τί πρέπει να κάνουμε πριν να πεθάνουμε; Ποιός είναι ο δρόμος;

- Σώπασε. Η νύχτα πια είχε πέσει, οι γριές είχαν ανάψει φωτιές και μαγείρευαν, τα παιδιά κουκούβιζαν γύρα τους, πεινασμένα και περίμεναν.

Ο Μανολιός άπλωσε το χέρι, άγγιξε το γόνατο του παπα-Φώτη, που 'χε βυθιστεί σε συλλογισμούς και δε μιλούσε.

- Πώς πρέπει ν' αγαπούμε τον Θεό, γέροντά μου; ρώτησε.
- Αγαπώντας τους ανθρώπους, παιδί μου.
- Και πώς πρέπει ν' αγαπούμε τους ανθρώπους;
- Μοχθώντας να τους φέρουμε στο σωστό δρόμο.
- Και ποιός είναι ο σωστός δρόμος;
- Ο ανήφορος».

Πολλά χρόνια πάλεψα ν' απαντήσω στην επόμενη ερώτηση που εγώ έβαζα στα χείλη του Μανολιού:

- Και ποιός είναι αυτός ο ανήφορος, γέροντά μου;
- Η **Φιλοκοσμία**, παιδί μου.

14 Φεβρουαρίου 2011

Π.Ν. Παρασκευόπουλος



Η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι (Leonardo da Vinci, 1452-1519, Ιταλός ζωγράφος). Ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ζωγραφικής. Μοιάζει με ζωντανό πλάσμα. Μοιάζει να μας κοιτάζει και να έχει τη δική της γνώμη για αυτά που βλέπει (Korn I, 1997 και Gombrich E.H. 2000).



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία υπήρξε εξαιρετικά θεαματική. Όμως, μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος δεν αξιοποίησε αυτή την ανεκτίμητη ευκαιρία για να φανεί χρήσιμος στο συνάνθρωπό του, αλλά προτίμησε να συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε από καταβολής κόσμου, που είναι να αυξάνει την απληστία του εις βάρος του συνανθρώπου του και της φύσης. Αν όμως η πρόοδος συνεχίσει να χρησιμοποιείται με τον τρόπο που γίνεται σήμερα, τότε ο Άνθρωπος θα οδηγηθεί, από μόνος του, στην υπονόμευση του ίδιου του εαυτού του, της ίδιας του της ύπαρξης, διότι η Ανθρωπότητα, αγκαλιά με τα πυρηνικά όπλα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τον υπερπληθυσμό, την οικονομική και την ενεργειακή κρίση, κ.λ.π., δεν έχει μέλλον. Είναι μία συμβίωση που δεν θα κρατήσει για πολύ.

Τα πιο πάνω δείχνουν ότι η Ανθρωπότητα και ο Πλανήτης μας εκπέμπουν S.O.S. Για να ανταποκριθούμε στο S.O.S. αυτό, θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι της Γης να συνεργαστούν προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα **κοινό συνολικό σχέδιο**, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι η πρόοδος θα σταματήσει να οδηγεί την ανθρωπότητα σ' έναν τεχνοεπιστημονικό πολιτισμό, χωρίς προσανατολισμό, παράλογο και τρομερά επικίνδυνο, αλλά αντίθετα, να τον οδηγήσει σε έναν κόσμο ασφαλή, ειρηνικό, δίκαιο, ευημερούντα και βαθύτατα ανθρώπινο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πήραμε την πρωτοβουλία και διαμορφώσαμε μία πρόταση για ένα τέτοιο σχέδιο. Μία πρόταση για συζήτηση και προβληματισμό. Μία πρόταση που μονολεκτικά ονομάζουμε **Φιλοκοσμία**, την οποία παρουσιάζουμε στο παρόν βιβλίο με τίτλο, **Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας: Το «Ευφυές Σχέδιο» του Ανθρώπου**.

➤ **Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας** αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια παρουσίασης ενός **φιλόκοσμου**, μετριοπαθούς και ρεαλιστικού **κοινού συνολικού σχεδίου**, το οποίο προσφέρει λύσεις στα **τρέχοντα** και **μελλοντικά** προβλήματα της ανθρωπότητας. Έχει πανανθρώπινο καθολικό προσανατολισμό με δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι **η κατοχύρωση της συνέχειας της ζωής** στον πλανήτη μας αναχαιτίζοντας και ακυρώνοντας ειρηνικά τους μεγάλους κινδύνους που μας απειλούν με βιβλικές καταστροφές, ακόμα και με πλήρη αφανισμό. Ο δεύτερος στόχος είναι **η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής** με την ανόρθωση των πανανθρώπινων αξιών και την καταπολέμηση της διαφθοράς, της αδικίας, της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της φτώχειας, της αγραμματοσύνης, και της απανθρωπιάς.

➤ **Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας** είναι ο νέος οικουμενικός ιστός που τα υλικά του είναι η **επιτακτική ανάγκη** και το **κοινό συμφέρον** και που θα πλεχτεί από τις δύο καλύτερες κλωστές που έφτιαξε ποτέ ο άνθρωπος: **Τη Γνώση** και την **Αγάπη**. Ο πανανθρώπινος αυτός ιστός θα μας φέρει όλους κοντά για να διαφεντέψουμε από κοινού τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη μας και της ανθρωπότητας, με βαθειά πίστη ότι ο Πλανητάρχης της Γης είναι ένας, μοναδικός και αιώνιος και είναι η **Ανθρώπινη Φυλή**. Και θα τα διαφεντέψουμε με **κοσμοψηφίσματα (ή παγκόσμια ψηφίσματα)** και με μία **ουδέτερη και αμερόληπτη δημοκρατική Κοσμοκυβέρνηση (ή Παγκόσμια Κυβέρνηση)** που θα εκλέγουν όλοι οι ψηφοφόροι της Γης.

➤ **Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας** προτείνει μία νέα Κοσμοθεωρία και έναν νέο Διαφωτισμό που ονομάζουμε Κοσμοθεωρία της Φιλοκοσμίας και Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός. **Η Κοσμοθεωρία της Φιλοκοσμίας** ανασύρει τον άνθρωπο από την άδικη ασημαντότητα που έχει περιπέσει και τον τοποθετεί στη θέση που ανέκαθεν τον έχει τοποθετήσει ο ίδιος ο Θεός, ως **το νου, την ψυχή** και **τη συνείδηση** του σύμπαντος, ως **τον φύλακα άγγελο του κόσμου**. Ο **Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός** συνενώνει όλες τις υπάρχουσες αξίες, προσθέτει νέες και δημιουργεί μία ενιαία, αδιαίρετη υπέρτατη αξία. Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός, χάρις στον οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία η Κοσμοκυβέρνηση, δεν είναι μία παραίνεση, αλλά είναι μία διαχρονική καθολική ΑΛΗΘΕΙΑ και έχει το εξής κύριο χαρακτηριστικό: **υπηρετεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ταυτόχρονα, τον Άνθρωπο, τη Φύση και τον Θεό**.

➤ **Το Βιβλίο της Ανθρωπότητας** είναι η ενσάρκωση του «**Ευφυούς Σχεδίου**» του Ανθρώπου με στόχο έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας.