



ΤΟ ΠΑΡΟΝ

της Κυριακής

Ημ. Φύλλου 02/11/2008

ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ «-ΙΣΜΟΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Του Π.Ν. Παρασκευοπουλου

Τον εικοστό αιώνα αναπτύχθηκαν και κυριάρχησαν στον πλανήτη μας τρεις βασικοί οικονομικοπολιτικοί «-ισμοί»: Ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός. Απεδείχθη ότι κανένας από αυτούς τους τρεις «-ισμούς» δεν μπόρεσε να βάλει την ανθρωπότητα στον πολυπόθητο δρόμο ο οποίος θα εξασφάλιζε μια ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ζωή για όλους τους λαούς της Γης. Απόδειξη της αποτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι, ενώ ήδη μπήκαμε στην τρίτη χιλιετία, συνεχίζουμε να ζούμε ανακυκλώνοντας μία από τα ίδια: Πολέμους, φτώχεια, αρρώστια, αγραμματοσύνη, αδικία, εκμετάλλευση, απληστία, διαπλοκή, διαφθορά και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.

Τα τρία παλιά «-ισμός» -καπιταλισμός, σοσιαλισμός και κομμουνισμός- έδωσαν εξετάσεις και απέτυχαν, με τελευταίο τον καπιταλισμό, που η κατάρρευσή του εκδηλώθηκε για τα καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Επομένως, οι παλιοί «-ισμοί» πεθαίνουν. Αναστηλώσεις των ήδη πεθαμένων «-ισμών» δεν ωφελούν σε τίποτα, διότι ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Επομένως, είναι φανερό ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να γεννηθεί ένας νέος «-ισμός». Ο οποίος γεννιέται. Και το όνομα αυτού: «Φιλοκοσμισμός».

Η Φιλοκοσμία είναι μια συνολική πρόταση για το μέλλον της ανθρωπότητας, η οποία παρουσιάζεται στα συγγράμματα (α) και (β). Στα συγγράμματα αυτά αποδεικνύεται ότι η ανθρωπότητα, αγκαλιά με τα πυρηνικά όπλα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τον υπερπληθυσμό, την τρομοκρατία, την οικονομική κρίση κ.λπ. κ.λπ., δεν έχει μέλλον. Είναι μια συμβίωση που δεν θα κρατήσει για πολύ. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ανθρωπότητα και ο πλανήτης μας εκπέμπουν SOS. Για να ανταποκριθούμε στο SOS αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να οργανωθούμε πλανητικά, έτσι ώστε να σταματήσουμε να οδηγούμε την ανθρωπότητα σ' έναν τεχνοεπιστημονικό πολιτισμό, χωρίς προσανατολισμό, παράλογο και τρομερά επικίνδυνο, αλλά, αντιθέτως, να διαμορφώσουμε έναν κόσμο ασφαλή, ειρηνικό, δίκαιο, ευήμερο και βαθύτατα ανθρωπινό.

Η συνολική πρόταση της Φιλοκοσμίας δίνει συγκεκριμένες λύσεις για όλα τα βασικά προβλήματα που μας περισφίγγουν, όπως ο πυρηνικός όλεθρος, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η οικονομική κρίση κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα πλανητικά αυτά προβλήματα θα ελέγχονται από το «Κοσμοκράτος» [βλέπε σύγγραμμα (β)]. Το Κοσμοκράτος (= Παγκόσμια Ουδέτερη Δημοκρατική Αρχή = Ηνωμένα Κράτη της Γης = United States of Earth, USE) θα λειτουργεί στα πλαίσια ενός Κοσμοσυντάγματος και μιας Κοσμονομοθεσίας με πλανητικούς θεσμούς, κώδικες και κανόνες, οι οποίοι θα έχουν επικυρωθεί από όλους τους ψηφοφόρους της Γης με κοσμοψηφίσματα (= πλανητικά ψηφίσματα).

Ο Φιλοκοσμισμός είναι η εξειδίκευση της Φιλοκοσμίας στα οικονομικά θέματα του πλανήτη [βλέπε σελ. 739-823 του (β)]. Με τον κίνδυνο να αδικήσω τα αναγραφόμενα στο εν λόγω σύγγραμμα, θα παρουσιάσω στη συνέχεια, περιληπτικά και σε πολύ γενικές γραμμές, τρία από τα βασικά σημεία του Φιλοκοσμισμού:

1. Ο πλανητικός προγραμματισμός. Θα παρέχει ένα παγκόσμιο οικονομικοπιστωτικό σύστημα με κατευθυντήριες οδηγίες για την, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι οδηγίες αυτές θα είναι σε τρία επίπεδα: Αυστηρά υποχρεωτικές, κατ' επιλογήν υποχρεωτικές και, τέλος, προαιρετικές. Στόχος τους θα είναι να μειώσουν, ή δυνατόν να μηδενίσουν την άναρχη, σπάταλη, ασύδοτη και μερικές φορές εξαιρετικά επικίνδυνη ανάπτυξη της οικονομίας που επιτρέπει η ελεύθερη αγορά του καπιταλισμού, χωρίς η παρέμβαση αυτή να πάρει ποτέ τον χαρακτήρα του κομμουνιστικού κεντρικού προγραμματισμού.
2. Η μονταξική κοινωνία. Κάθε κράτος θα έχει μία μόνο τάξη, τη μέση τάξη. Στην κοινωνία της μέσης τάξης θα υπάρχουν και πλούσιοι και φτωχοί, με τον εξής περιορισμό: Οι πλούσιοι δεν θα είναι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί δεν θα είναι πολύ φτωχοί (Πρόταση Αριστοτέλη). Το ίδιο θα ισχύει και μεταξύ κρατών, ότι δηλαδή τα πλούσια κράτη δεν θα είναι πολύ πλούσια και τα φτωχά δεν θα είναι πολύ φτωχά. Θα υπάρχει εύρωστη κοινωνική πρόνοια για όλους (υγεία, παιδεία, εργασία, κ.λπ.).
3. Η ελεύθερη αγορά. Στην ελεύθερη αγορά θα ισχύουν οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, με στόχο ένα περιορισμένο κέρδος. Σε γενικές γραμμές στην αγορά θα κυριαρχούν οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, ελάχιστες μεγάλες εταιρείες και καθόλου εταιρείες μαμούθ.

Η πιο πάνω πρόταση, μια πρόταση για συζήτηση και προβληματισμό, παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

= Πλεονεκτήματα: Κάθε άτομο θα έχει τα βασικά για τη ζωή. Κάθε άτομο θα έχει την ελευθερία να αναπτύσσεται, στον μεν πνευματικό τομέα απεριόριστα, στον δε οικονομικό τομέα θα υπάρχει ένα λογικό άνω όριο για τους πλούσιους και ένα λογικό κάτω όριο για τους φτωχούς. Η ελεύθερη αγορά θα ισχύει, όπου θα μπορούν να αναπτύσσονται τράπεζες και εταιρείες, αλλά υπό το άγρυπνο μάτι του πλανητικού προγραμματισμού.

= Μειονεκτήματα: Μόνο ένα. Ότι θα υπάρξουν αυστηρότατοι περιορισμοί στις ακόρεστες οικονομικές επιδιώξεις κάθε ατόμου.

Προφανώς, το να γίνει η Φιλοκοσμία πράξη είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Όμως, θαρρώ ότι δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να εφαρμόσουμε ανατρεπτικές λύσεις ικανές να μας βγάλουν από τα αδιέξοδα και να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται σύμπνοια, λογική και πολλή δουλειά.

Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω τούτο: Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε γίνει 50 χρόνια νωρίτερα, αν μη τι άλλο, δεν θα είχαμε τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Τηρουμένων των αναλογιών, αν η Φιλοκοσμία εφαρμοζόταν 40 χρόνια πριν, δεν θα είχαμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και αν εφαρμοζόταν έστω 10 χρόνια πριν, δεν θα είχαμε τη σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση.

(α) Π.Ν. Παρασκευόπουλος «Φιλοκοσμία, Μία Πρόταση για το Μέλλον της Ανθρωπότητας», σελ. 475, Αθήνα 2002.

(β) Π.Ν. Παρασκευόπουλος «Φιλοκοσμία, ο Δρόμος της Ανθρωπότητας», Τόμοι Α και Β, σύνολο σελίδων 1.458, Αθήνα 2008, εκδόσεις Π.Ν. Παρασκευόπουλου (τηλ. 210-6525676).