

ΑΝΔΕΣ ΜΕΧΥΤΟΣ



ΕΚΔΟΤΗΣ
ΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΗΣ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2.212

ΤΕΤΑΡΤΗ 10
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ:
0.90 ΕΥΡΩ

Νέες Εκδόσεις

“Φιλοκοσμία”, μία πρόταση
του Π.Ν. Παρασκευόπουλου

ΜΙΑ γλαφυρή περιήγηση στο παρελθόν και το μέλλον του πλανήτη μας με τα μάτια και τη γραφίδα ενός φιλόσοφου - τεχνοκράτη που συνδυάζει το ρομαντισμό με την πραγματικότητα, σε μία κίνηση που αποβλέπει αρκετά μεγαλόπνοα να πρωτοστατήσει στη δράση της ανθρωπότητας εναντίον των μεγάλων αξιολόγων και της απειλής από τον πολεμικό όλεθρο, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τον υπερπληθυσμό, την ενεργειακή κρίση, τα μολυσμένα τρόφιμα, τα ναρκωτικά, την παγκοσμιοποίηση, την τρομοκρατία και την κρίση ανθρωπιάς.

Εξαιτίας της παντελούς ελλείψεως πλανητικού οράματος ο πλανήτης Γη αργοπεθαίνει, υποστηρίζει ο συγγραφέας και υπογραμμίζει ότι “μόνον όταν όλοι μας κατανοήσουμε τους τεράστιους κινδύνους που διατρέχει η ανθρωπότητα και ο πλανήτης ολόκληρος, μόνο όταν όλοι μας αποφασίσουμε να δείξουμε σύνεση και καλοσύνη, να συνεργαστούμε όλοι μαζί ως ένας λαός, ως μία ψυχή, τότε μπορούμε ν’ αναχαπίσουμε τις απειλές και να βάλουμε τον πλανήτη μας σ’ ένα δρόμο ασφαλή και την ανθρωπότητα σ’ ένα δρόμο πιο ανθρώπινο”.

Ως όπλο για την επιτυχία του οράματος αυτού προτείνει τη “φιλοκοσμία”, που είναι ο σεβασμός, η φροντίδα και η αγάπη για όλο τον κόσμο, “μία πρόταση για το μέλλον της ανθρωπότητας, με πρώτο στόχο τη δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας του πλανήτη μας από τους τωρινούς και τους μελλοντικούς κινδύνους”. Η πρόταση αυτή στηρί-

ζεται στα εξής πέντε στοιχεία: α) τον νέο ιδανικό άνθρωπο, β) τον νέο κοινωνικό άνθρωπο, γ) τον νέο πολιτικό άνθρωπο, δ) τον νέο θρησκευτικό άνθρωπο και ε) τον νέο οικονομικό άνθρωπο.

“Τονίζουμε, σημειώνει, ότι παιδεία είναι αγωγή ψυχής. Ο παιδαγωγός, για να προσφέρει στους νέους μας αγωγή ψυχής, πρέπει πρώτα να την έχει ο ίδιος. Δεν μπορείς να περιμένεις αγωγή ψυχής από κάποιον παιδαγωγό που είναι βουτηγμένος στην ιδιοτέλεια και στη διαπλοκή. Αυτός θα “διδάξει” (έμμεσα ή άμεσα) αυτό που βιώνει, δηλαδή, την ιδιοτέλεια και τη διαπλοκή.

Δεν μπορείς να περιμένεις από κάποιον παιδαγωγό ν’ αποτελεί για τους νέους παράδειγμα προς μίμηση για τ’ ανθρώπινα ιδανικά, για τις πανανθρώπινες αξίες, για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο, όταν ο ίδιος καταστρατηγεί και ποδοπατεί τα ιδανικά και τις αξίες, το δε όραμά του για έναν καλύτερο κόσμο φθάνει τόσο βαθιά όσο είναι η τσέπη του ή η κοινωνική προβολή του.

Τέτοιοι δάσκαλοι είναι οι πιο αισχροί υποκριτές της κοινωνίας μας, γιατί σκοτώνουν κάθε όμορφο και ωραίο στους νέους μας, γιατί καλύπτουν τον Ηλιο της αλήθειας και του αγαθού, σκοτώνουν την ίδια την ψυχή. Και αυτή η ταλαίπωρη ψυχή, αποκαμωμένη από τους ίδιους τους δασκάλους της, γίνεται εύκολη βορά σε κάθε ανήθικο επιβολέα, με αποτέλεσμα να καταδικάζουν οι ίδιοι οι παιδαγωγοί την αυριανή κοινωνία σε μαρασμό, υποτέλεια και εξαθλίωση”.